

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **11/2010** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **292/2010**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Θέση Δ.Σ. για την πρόταση του ΥΠ.ΕΣ περί αλλαγής της ονομασίας του Δήμου Βέροιας με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και τη χωροταξική πρόταση για το νέο διευρυμένο Δήμο Βέροιας.

Σήμερα **30 Απριλίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **20:00** συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **29-5-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Τ. Χατζηαθανασίου	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Π. Τσαπαρόπουλος	Ι. Καπετανίδης
3. Γ. Μιχαηλίδης	Χ. Γεωργιάδης	Σ. Κρομμύδας
4. Π. Παυλίδης	Σ. Παναγιωτίδης	Β. Ρήσσου
5. Σ. Μηλιόπουλος	Ε. Σοφινίδης	Ι. Ταρασιδής
6. Ν. Μουσιάδης	Γ. Ορφανίδης	Η. Σοφινίδης
7. Α. Δελαβερίδης		
8. Α. Τσιάρας		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
9. Ν. Τσιαμήτρος		Π. Ποταμόπουλος
10. Ν. Μαυροκεφαλίδης		Π. Πιτούλιας
11. Κ. Συμεωνίδης		Γ. Μανακούλης
12. Μ. Τρανίδης		
13. Α. Παπαστεργίου		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Γ. Κάκαρης		Κ. Καπανίδης
15. Χ. Σκουμπόπουλος		
16. Β. Γιαννουλάκης		
17. Ι. Ακριβόπουλος		
18. Μ. Σακαλής		
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
20. Ε. Γουναράς		
21. Ι. Καλαϊτζίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της αριθ. 292/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Μ. Τρανίδης, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Κρομμύδας.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στο σώμα τα εξής:

Επειδή η συνεδρίαση είναι έκτακτη θα πρέπει το σώμα να αφανθεί πρώτα για την αναγκαιότητα συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος, ως κατεπείγον. Συμφωνείτε για τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;

Σύμβουλοι: Ναι.

Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα, το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Θέλω καταρχήν να ζητήσω συγνώμη για την αλλαγή της ώρας και επίσης να δικαιολογήσω την απουσία του προέδρου, ο οποίος και πριν από λίγο μου τηλεφώνησε, έπρεπε οπωσδήποτε να βρίσκεται κάπου αλλού. Είναι έκτακτο το συμβούλιο και δεν μπορεί να παραστεί. Ευχαριστούμε τον κ. Γιαννουλάκη που τον αντικαθιστά πάντα επάξια. Ευχαριστώ και τους κ.κ. Γεώργιο Χιονίδη και Θωμά Γαβριηλίδη, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Θέλω να σας πω πολύ λίγα πράγματα, μετά την ανακοίνωση της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Καλλικράτη, για τη νέα αυτοδιοικητική δομή του νομού μας, όπως προβλέπεται στο σχέδιο που έχουμε στα χέρια μας και ο οποίος, το έχω ξαναπεί, στο γενικό του πνεύμα προοιωνίζει μια βαθιά διοικητική τομή, απολύτως απαραίτητη για τη χώρα. Μετά απ' αυτή την ανακοίνωση λοιπόν, προέκυψε ένα μείζον ζήτημα σχετικά με τη νέα ονομασία του Δήμου Βέροιας, όπως ανακοινώθηκε. Από τη στιγμή της ανακοίνωσης επιδοθήκαμε όλοι σε έναν αγώνα και όλοι οι συνομιλητές μας και οι βουλευτές και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο διευθυντής της ΚΕΔΚΕ και του Ι.Τ.Α., αναγνώρισαν πως έγινε ένα σημαντικό λάθος που θα διορθωθεί με την κατάθεση του νομοσχεδίου. Έχουμε λοιπόν σήμερα, αυτή την ώρα δηλαδή που συγκαλείται το Δ.Σ, τη διαβεβαίωση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, των υφυπουργών και του γενικού γραμματέα, που ενώπιον των αντιδημάρχων στη μια περίπτωση και σε μια περίπτωση ενώπιον του Μητροπολίτη, μας διαβεβαίωσαν ότι αυτό αναγνωρίζεται ως λάθος και θα διορθωθεί με την κατάθεση του νομοσχεδίου, όπως είπα πριν. Μέχρι τότε όμως, και μέχρι να δούμε ότι διορθώνεται, κλήθηκε το Δ.Σ., όπως ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε, υποχρεωμένοι απέναντι στην ιστορία του τόπου αλλά και στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών μας, να παρουσιάσουμε τις αντιρρήσεις μας σ' αυτή την πρόταση, οι οποίες κατά την άποψή μου στηρίζονται σε δυο βασικά σκέλη: το ιστορικό και το διοικητικό. Ως προς το ιστορικό, για το οποίο μπορούν να μιλήσουν μόνο οι ιστορικοί κατά την ταπεινή μου άποψη και το διοικητικό για το οποίο θα πω δυο, κυριολεκτικά, κουβέντες, οφείλω να πω ότι κλήθηκαν οι κ.κ. Γ. Χιονίδης, Γαβριηλίδης, εξέφρασε την επιθυμία να είναι ο κ. Νίκος Μουτσόπουλος, αλλά μετά απ' αυτές τις διαβεβαιώσεις που είχαμε και επειδή είναι ηλικιωμένος και ταλαιπωρείται, είπαμε ότι αν χρειαστεί σε μια δεύτερη φάση μπορεί να έρθει, ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί. Κλήθηκαν επίσης οι Εφορίες Αρχαιοτήτων, η Κλασική, η Βυζαντινή και το ΚΕ.Ρ.Α. Επιτρέψτε μου συνεχίσω λέγοντας ότι είμαστε αντίθετοι τόσο στην ονομασία που ανακοινώθηκε και κατά τις διαβεβαιώσεις θα διορθωθεί, όσο και στη φιλοσοφία και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν αν ακολουθήθηκαν, δεν μπορώ να μιλώ χωρίς να ξέρω πράγματα, προκειμένου να εμφανιστεί αυτή η πρόταση. Η αντίθεσή μας έχει δυο όψεις, όπως έλεγα και πριν, αντιδρούμε για ιστορικούς λόγους και αντιδράει η κοινωνία της Βέροιας. Όλοι έχουμε διαπιστώσει αυτές τις μέρες ότι ο τόπος βράζει, την ιστορική βάση λοιπόν αυτού του σκέλους θα την παρουσιάσουν στην συνέχεια οι ειδικοί. Το

δεύτερο, σε καθαρά διοικητικό επίπεδο, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι με οποιαδήποτε αλλαγή ονομασίας, δημιουργείται μια δίχως προηγούμενο διοικητική σύγχυση και αυτό νομίζω το κατανοούμε όλοι μας. Ο Μητροπολιτικός δήμος του νομού, ένας δήμος ο οποίος παραδοσιακά φέρει το όνομα της μεγαλύτερης πόλης του νομού και που με την πρόταση που κατατέθηκε γίνεται ένας ισχυρός, ένας πραγματικά δυναμικός Μητροπολιτικός Δήμος, αυτός λοιπόν ο δήμος πρέπει να συνεχίσει να φέρει το όνομα του, για τον απλούστατο λόγο, ότι αποτελεί διοικητικό σημείο αναφοράς όλων των δημοσιών υπηρεσιών αλλά και των συναλλασσόμενων πολιτών. Δεν μπορεί ξαφνικά να αντικατασταθεί από το όνομα ενός δήμου που τα πρόσφατα χρόνια, την τελευταία εκατονταετία ονοματίστηκε έτσι και που συνενώνεται, βάσει της πρότασης, με τον Δήμο της Βέροιας. Παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουμε, σήμερα το Δ.Σ μας οφείλει να λάβει μια απόφαση και να την θέσει υπόψη του Υπουργείου πάντα στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Το πρώτο που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι διαφωνούμε ριζικά με οποιαδήποτε σκέψη αλλαγής του ονόματος του νέου Δήμου, θεωρούμε βέβαιο ότι θα συνεχίσει να ονομάζεται Βέροια, τόσο για τους ιστορικούς λόγους που θα ακούσουμε όσο και για τους διοικητικούς, αλλά οφείλω να τονίσω ότι η εξέχουσα πολιτισμική και ιστορική σημασία της Βεργίνας, όχι μόνο για τον νομό αλλά και για την χώρα ολόκληρη, αναγνωρίζεται απ' όλους μας και οφείλει να διαφυλαχθεί όχι απλά μέσο μιας διοικητικής ονομασίας όσο κυρίως μέσο στοχευμένων δράσεων συντήρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης αυτού του πολιτισμικού πλούτου. Η ιστορική λοιπόν και πολιτισμική πρωτεύουσα, η ιστορική έδρα όπως σε άλλες περιπτώσεις είχαμε τέτοιες ονομασίες στην Ελλάδα, με αυτή την πρόταση, η ιστορική έδρα του νομού μας πρέπει να είναι οι Αιγές. Το δεύτερο, σε διοικητικό επίπεδο το πρόβλημα που θα δημιουργήσει η νέα ονομασία είναι σίγουρα μεγάλο και αναφέρθηκα πριν, θέλω τελειώνοντας να πω και θα πάρουν τον λόγο οι επαίοντες, ότι συμφωνούμε με τη χωροταξική πρόταση του υπουργείου εσωτερικών για την Βέροια, αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου θέση, δηλαδή να συνενωθεί με τους δήμους Αποστόλου Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας και Μακεδονίδος αλλά διαφωνούμε με το όνομα.

Μητροπολίτης Βέροιας, Ναούσης & Καμpanίας κ.κ. Παντελεήμων:

Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριοι βουλευτές, κα δήμαρχε, κε πρόεδρε, αγαπητοί μου, όπως σε όλους έτσι και στην ελαχιστότητά μου εχθές το πρωί ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία, όταν η κα δήμαρχος ανακοίνωσε μετά τη λειτουργία στον Άγιο Αντώνιο, ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα και ότι ο Δήμος της Βέροιας ονομάζεται Δήμος Βεργίνας με έδρα τη Βέροια και κατά ευτυχή συγκυρία εκείνη την ώρα τηλεφωνήθηκαν με την υφυπουργό την κα Τζάκρη, στην οποία προσπάθησα και εγώ με τις δικές μου απλά και ταπεινά μου επιχειρήματα να την πείσω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και είναι λάθος διότι η Βέροια είναι μια ιστορική πόλη, είναι η πόλη η οποία είναι γνωστή και στο Ευαγγέλιο, λόγω της περιουσίας του Αποστόλου Παύλου από την πόλη μας και εκείνη βέβαια με διαβεβαίωσε ότι τα πράγματα λάθος έγιναν και θα διορθωθούν. Στη συνέχεια, τηλεφωνήσαμε στον υφυπουργό κ. Μπόλαρη, ο οποίος και αυτός εξεμάνει και του είπα αν είναι δυνατόν το μείζον, όπως είναι η Βέροια η ιστορική αυτή πόλη, να καπελώνεται από νεότερο όνομα, όπως είναι το όνομα «Βεργίνα», την οποία σεβόμαστε, την οποία αγαπούμε, την οποία προβάλλουμε, την έχουμε πάνω απ' το κεφάλι μας, αλλά βέβαια εδώ πρόκειται για μια αδικία αυτής της ιστορικής πόλεως. Του είπα ότι όπως δεν μπορεί να υπάρξει Δήμος Ακροπόλεως με έδρα την Αθήνα, και μου απάντησε «αυτό είναι τόσο κατανοητό, δεν θέλω να επιχειρηματολογείς, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει» και εκείνη την ώρα, μιλώντας με εμάς, τηλεφώνησε στον κ. Ντόμπρα και η απάντηση και εκείνου ήταν «μην ανησυχείτε, το πράγμα θα διευθετηθεί, κάποιο λάθος έγινε». Απλώς και εγώ ήθελα να

ενώσω τη φωνή μου με τη φωνή όλων σας γι' αυτή την δίκαιη διαμαρτυρία της υποτιμήσεως της ιστορικής πόλης της Βέροιας, όχι υποτιμώντας τη Βεργίνα αλλά ζητώντας τα δίκαια γι' αυτή την πόλη. Δεν θέλω να πω τίποτε μια και πληροφορούμαι ότι το θέμα βαίνει καλώς και θα έχουμε ίσως κάποια απάντηση, αλλά εγγράφως την ζήτησε η κα δήμαρχος, για να είμαστε βέβαιοι ότι τίποτε άλλο δεν θα αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ.

Γεώργιος Χιονίδης: Μετά τις εξελίξεις που είπατε, νομίζω ότι είναι περιττό αλλά κατ' ανάγκη, δικηγόρος έστω πριν από 20 χρόνια, θα μιλήσω σαν εκείνον που λέει θα πω δυο λόγια και δεν σταματάει ποτέ. Το πρόβλημα είναι πώς σταματάς κάποιες φορές και όχι πώς αρχίζεις. Νόμισα ότι ήταν Πρωταπριλιά, κοίταξα τις ημερομηνίες ούτε με το παλιό πήγαινε ούτε με το καινούργιο, λέω τότε μήπως δεν λεγόταν έτσι ο αρχαίος και λέγεται μήπως «Παυλοκράτης»; Γιατί διαβάζω σε μια σημερινή Αθηναϊκή εφημερίδα ότι ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ είπε ότι όλα έγιναν και δεν μπορέσαμε να δούμε κανέναν, ότι σε κλειστό γραφείο γίνανε όλα και δεν έχουν καμία εντύπωση περί κανενός θέματος. Έτσι λέει ο πρόεδρος. Επίσης δε σκέφτηκα μήπως θα μπορούσαμε να τον αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, με απεργία πείνας σαν τον δήμαρχο Ελληνικού. Κάποιοι θα κερδίζαμε, θα χάναμε μερικά κιλά. Ας αφήσουμε όμως τις εύθυμες πλευρές. Δεν ξέρω καταρχήν αν έγινε από πρόθεση ή αν έγινε από σκοπιμότητα, και αν δεν μου δοθεί αυτή η απάντηση δεν μπορώ και να σχολιάσω, γιατί άλλο είναι να ξεφύγει δεδομένου ότι η σημερινή εφημερίδα που πήρα του Πόντου, μια καλή εφημερίδα, έχει διαφήμιση του εκδοτικού οίκου Κυριακίδη που τόσα του οφείλουμε, για ένα βιβλίο «Ασώματα, ένα αρχαίο νεκροταφείο της Ημαθίας» και το «φει» το έχει με «ει», όπως το είχε κάνει και η Ακρόπολη όταν ήμουν στην Αθήνα και τους ονόμασα της αμαθείας, απήντησα και το έβαλε η Βλάχου, όταν λοιπόν μια εφημερίδα, πολύ σπουδαία, ένας εκδοτικός οίκος στον οποίο οφείλει πολλά και η Ελλάδα και ο Πόντος, βγάζει επίσημη πρόσκληση διδακτορική διατριβή και παρουσιάζει τα βιβλία περί Ημαθίας, θέλω να ξέρω αν είναι σκόπιμο ή όχι για το άλλο θέμα, διότι αν είναι σκόπιμο είναι ανόητο, τελείως ανόητο και θα θυμηθώ τον Νταιλελεράντο, ο οποίος είπε «δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος». Καταλάβετε; Πρόκειται περί λάθους και το λάθος είναι πιο βαρύ από το έγκλημα, διότι το λάθος μπορεί να σου φέρει οτιδήποτε. Θα τα αφήσω αυτά και θα μπω σε τρεις κουβέντες, για όσους τυχαίνει να μην τα θυμούνται για τη Βέροια, θα κάνω σύγκριση των δυο πόλεων, όσο μπορώ. Θα προσθέσει διευκρινήσεις και ο φίλος μου ο Θωμάς Γαβριηλίδης. Εάν πάτε στο μουσείο Βεροίας ή αν ανοίξετε ένα βιβλίο που έχει 500 επιγραφές, που το έβγαλε ο καθηγητής Χατζόπουλος, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών όπως λεγόταν, Βασιλικό, μετά Εθνικό, θα δείτε ότι πάρα πολλές επιγραφές, ιδιαίτερα ο Θωμάς που τις βλέπει συχνά γιατί εγώ με τις επιγραφές δεν έχω καλές σχέσεις και είναι και για νεκρούς κιόλας, δεν είναι για ζωντανούς και έτσι δεν έχω πολλές πολλές σχέσεις, όχι ότι ο Θωμάς έχει καμιά σχέση με τους νεκρούς απλά του αρέσει να ψάχνει, είναι άλλο το αντικείμενο της έρευνάς του, θα δείτε να αρχίζουν ο Δήμος Βεροίας και μιλάμε για εποχή Μακεδονική, μιλάμε για εποχή Ελληνιστικών χρόνων, δεδομένου ότι έχει γίνει δεκτό μετά το 1911, ότι η τελευταία γενεά των βασιλέων, η τελευταία βασιλική οικογένεια, των Αντιγονιδών ήταν Βεροιώτες και ο Δημήτριος ο Πολιορκητής και όλοι, ήτανε Βεροιώτες γι' αυτό και τα στρατεύματά τους και υποστράτηγοι και οι στρατηγοί και ο Ιππίας που παρέδωσε την Βέροια, λέει ότι ήταν Βεροιώτες. Το αναφέρει και ο Ρωμαίος ακόμα συγγραφέας, Βεροιεύς, «Αυτή είναι η Βέροια» και προ ημερών κυκλοφόρησε, το γράφει και η εφημερίδα του Δημήτρη εχθές που κυκλοφόρησε και την πήρα εγώ, είχε κυκλοφορήσει προημερών ο 13^ο τόμος των μουσείων, καθότι αφορά τα Ελληνικά αγάλματα κ.τ.λ, ότι υπάρχει στο εξωτερικό, στον 13^ο τόμο λοιπόν στη σελίδα 85-86

όπως θα ανοίξετε, θα δείτε ότι υπάρχει η κόρη της Βεροίας, 3^{ου} -4^{ου} αιώνας π.Χ από έναν από τους σπουδαιότερους και το κλέψανε στον 1^ο Παγκόσμιο πόλεμο και το πήγανε και το εκθέτουνε στο χώρο εκθέσεων του μουσείου του Μονάχου. Οποιος έχει τον 13^ο τόμο θα το δει. Η «Καθημερινή» το έχει μοιράσει προ ημερών. Λοιπόν, η Βέροια είναι αυτή. Πάμε σ' έναν άλλο τομέα, ασχέτως αν είναι κανείς θρησκευόμενος ή όχι, για την έλευση του Αποστόλου Παύλου. Αν δεν υπήρχε ο Απόστολος Παύλος, τολμώ να πω ότι δεν ξέρω αν θα υπήρχε Χριστιανισμός, όπως δεν θα υπήρχε ο Λένιν αν δεν υπήρχε ο Μαρξισμός, ότι υπήρξε, αν υπήρξε. Συνεπώς αν ανοίξετε μια εγκυκλοπαίδεια παλιά, π.χ. του Ελευθερουδάκη, θα δείτε στις πόλεις της Μακεδονίας για τη Βέροια, απ' την οποία πέρασε ο Απόστολος Παύλος, είναι σπουδαίο ιστορικό γεγονός ότι κυνηγημένος από τους Θεσσαλονικείς, με κίνδυνο θανάτου και ενώ δεν παραδίδεται ότι μετά τη Βέροια πήγε κάπου αλλού, χάνονται τα ίχνη με πλοίο έφυγε κ.τ.λ, τόλμησε μέσα από την δασώδη περιοχή, γύρω από τον Σταυρό εκεί πρέπει να μπήκε, γι' αυτό και όταν τέθηκε το θέμα της ονομασίας εκείνων των δήμων την προηγούμενη φορά, είχα πει για τις μεν Αντιγονίδες, τις Αντιγονίδες ή Παύλου και οι Αντιγονίδες ονομάστηκαν Αντιγονίδες, έκανα τρεις προτάσεις και η δεύτερη ήταν του Αποστόλου Παύλου και έτσι το πήρε, δεν ξέρω ποιος το είδε του το είπε ο άλλος ο δήμαρχος, είμαι νουνός δυο δήμων, τώρα πάνε να καταργήσουνε τον δήμο στον οποίο γεννήθηκα. Για την ακρίβεια γεννήθηκα στην Ραχιά βέβαια εγώ, εκεί ήταν ο πατέρας μου δάσκαλος και από 6 μηνών είμαι στην Βέροια, συνεπώς είμαι Βεροιώτης, θέλετε δεν θέλετε. Όταν λοιπόν στις 500 επιγραφές οι περισσότερες αρχίζουν με το «Δήμος Βεροίας» και όταν εμείς, χαριτωμένα θα το πω, οι «χαζοπόντιοι» δεν ερχόμασταν εδώ, δεν θα υπήρχε η Βεργίνα. Το χωριό ήτανε τα Παλατίτσια λόγω των παλατιών και υπήρχαν και δυο συνοικισμοί 6-7 σπιτιών «Μπάρμπες» και «Κούτλες». Όταν το 1922 ήρθαν οι Πόντιοι, οι τρομεροί και ζωηροί και όργωσαν τα πάντα, ήρθε το θέμα πώς θα ονομαστεί αυτό το χωριό που απετέλεσαν και μάλιστα είναι διπλά πατριώτες μου γιατί είναι και Σανταίοι εκεί, οι Σανταίοι από την Σάντα του Πόντου, κατοικούνε στην Βεργίνα, κατοικούνε στην Ραχιά, στην Καστανιά και κάπου αλλού στο Κουστοχώρι κ.τ.λ όπου υπηρέτησε και ο πατέρας μου ως δάσκαλος. Έτσι λοιπόν τέθηκε το θέμα, πώς θα ονομαστεί αυτό το καινούργιο χωριό. Λέγανε ότι δεν μπορούμε να το πούμε «Μπάρμπες» το οποίο είναι και δεν είναι Ελληνικό, θα του δώσουμε άλλο. Ρώτησαν το Μητροπολίτη και μην εντυπωσιάζεστε, βλέπετε και τώρα ακόμα ο Μητροπολίτης είναι παρών, παντού είναι, είναι γωνιακό το κατάστημα, μητροπολίτης ήταν ο περίφημος Καλλίνικος Δελικάνης, τον ρώτησαν, με τα έξοδα της Μητροπόλεως κάθισα ένα μήνα στο Πατριαρχείο, ερεύνησα τα έγγραφα και είδα και την γραφή του και συγκινήθηκα και ήταν Μητροπολίτης Βεροίας, είναι αυτός του οποίου χρησιμοποιούμε και τώρα τους κανόνες της εκκλησίας, σε τόμους, αυτός λοιπόν ρωτήθηκε, πώς να το ονομάσουμε το χωριό. Και λέει «για σταμάτα εδώ κάποια διάδοση υπάρχει, περί μιας Βιργινίας βασίλισσας, να την πούμε Βιργινία». Δεν ξέρω αν ο Θωμάς είναι ο πρωτοδιδάξας ή του ήρθε στην σκέψη προχθές, μήπως και το Βεργίνα, δεν είναι από το Ρωμαϊκό το Βεργίν κ.τ.λ και είναι μια παραφορά του Βέροια, δεν ξέρω αν το έχεις γράψει, το έχεις γράψει και από εκεί το θυμάμαι και νομίζω ότι είναι δικό μου, με συγχωρείς για το κλέψιμο, λοιπόν, το ονομάσανε Βεργίνα και για να δείτε την ευκολία του πράγματος, εάν κοιτούσατε στο πλατάμι της Βεροίας, θα βλέπατε ότι το κρέμασμα του Μητροπολίτη, έγινε επί Καλλινίκου και του τέθηκε θέμα απ' τον επόμενο τον Σωφρόνιο Σταμούλη, ο οποίος ήταν εν μέρει Βεροιώτης, που το βρήκες αυτό, δεν απάντησε, είναι όμως καθ' υπόδειξη του ιδίου Μητροπολίτη, του βαπτίσαντος την Βεργίνα, άτυχος αυτός και άτυχοι και εμείς, και λέγαμε λοιπόν ο Καλλίνικος και ο Καλλίνικος ή Καλλίμαχος, το ίδιο πράγμα, καλός

στην νίκη, καλός στην μάχη και ήρθε το 1971 ένας καθηγητής θεολογίας και ψάχνοντας της Μητροπόλεως τα παλαιότυπα και του ζήτησα και μου έστειλε απ' τα Μετέωρα τη βιογραφία του οσίου Αρσενίου, την οποία εξέδωσε η Μητρόπολη ως πρώτο έργο και έτσι μάθαμε ότι ο Μητροπολίτης είναι Αρσένιος, έβγαλα το συμπέρασμα λοιπόν ότι ο Καλλίνικος Δελικάνης, ευλόγησε τα γένια του ως Μητροπολίτης και έδωσε το όνομά του, τρεις είναι της παραδόσεως είναι ο Χατζηκατεβίας, που πρέπει να σημαίνει αυτός που κατέβηκε χαμηλά, χατζήδες ήταν αυτοί που πηγαίνανε στους Άγιους Τόπους, ο Χαριτόπουλος βγήκε από τα έγγραφα που δημοσίευσε ο συγχωρεμένος ο Βασδρασβέλης ότι ήταν ένας που τρεις αιώνες μετά, απόγονος του ζητούσε να μην πληρώνει φόρους γιατί ο πρόγονος του βοήθησε στην άλωση της Βέροιας, απ' τα τρία άτομα λοιπόν που ξέρουμε της διοικήσεως, η μόνη, η οποία αγνοείται είναι η Βιργινία, που να την αγνοούσαμε τελείως, να βάζαμε ένα άλλο όνομα θηλυκό ή αρσενικό και να μην είχαμε προβλήματα, η καημένη είναι ένα χωριουδάκι, ήταν ένα χωριουδάκι, συμφωνώ απολύτως, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι δήμαρχοι, να υπάρξει δήμος Βεργίνας, για το «Αιγές» έχω ερωτηματικά διότι μου μένει πάντα η απάντηση του Ανδρόνικου που τον ρώτησα στην Στέγη: «εάν δεν βρεθούν επιγραφές που να λένε 'Αιγές', μπορούμε να είμαστε σίγουροι 100% ότι εκεί είναι οι Αιγές; Και μου απάντησε «όχι. Συνεπώς επειδή κυνηγάω την αλήθεια όπως όλοι οι άνθρωποι, έχω αμφιβολίες αλλά Βεργίνα είναι η Βεργίνα και για να μην νομίζετε ότι παραδοξολογώ και επωφελούμαι επειδή είναι πεθαμένος ο Ανδρόνικος, τα βιβλία του που έχει βγάλει δυο, λέγονταν Βεργίνα, δεν λέγονται Αιγές. Συνεπώς θα ήμουν σύμφωνος για μια κοινότητα, στην οποία μάλιστα θα έπρεπε να προσκολληθούν τα χωριά των Πιερίων, οι λεγόμενοι Περατινοί, ώστε οι πέρα του Αλιάκμονος Ημαθία, απ' όπου πιθανότατα να ήρθαν οι Μακεδόνες με τα ίχνη του Αλιάκμονος, να πάρει την ονομασία αυτή, Βεργίνα σε θύμηση εκείνου του γεγονότος και κλείνω θα σας πω κάτι που ενδεχομένως δεν το ξέρετε και δεν θα το βρείτε και δημοσιευμένο, όταν το 1968 ο συγχωρεμένος ο Χάμον, που υποστήριξε για πρώτη φορά ότι εκεί είναι η Βεργίνα, εγώ στον πρώτο τόμο που δεν είχα την βιβλιογραφία είναι το 1960, υποστηρίζω ότι εκεί ήταν η Βάλα, δεν υπήρχε έννοια, λέξη περί Βεργίνας και Αιγών, όταν το 1968 λοιπόν σε ένα συνέδριο αρχαιολογικό μίλησε και είπε ότι ο Θεόφραστος γράφει, ο συμμαθητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μαθητής του Αριστοτέλη, ότι σ' αυτή την περιοχή που κατοίκησαν για πρώτη φορά οι Μακεδόνες, εκεί υπάρχει ένα φαινόμενο, φαινόμενο βροχών κ.τ.λ, εξαιρετικό φαινόμενο και επειδή ο Χάμον έχει γυρίσει όλη την Ήπειρο και την Μακεδονία, όχι υπό την έννοια του ιστορικού μάλλον του κατασκόπου, για την πατρίδα του επί εποχής Γερμανών και επειδή υπήρχε το ερώτημα απ' το 1968 και το 1977 βρέθηκε ότι εκεί είναι οι τάφοι, οι οποίοι είναι βασιλικοί τάφοι, μπορεί να ήτανε χώρος ταφής, είχα το ερώτημα γιατί είχα πληροφορηθεί και τελειώνω, αυτό έχει ενδιαφέρον για να μάθετε κάτι που δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού και εγώ δεν μπορώ να το γράψω, τον ρώτησα και μάλιστα πήγα στο ξενοδοχείο του στο Μακεδονία, εκεί έμεινε όταν τον ανακηρύξανε δημότη Βεροίας, μπήκα μέσα και τον ρωτώ, τι έγινε όταν το 1968, του είπα αυτή την περίπτωση να την ερευνήσουμε, μήπως εκεί είναι οι Αιγές; Είδα το πιο κοροϊδευτικό χαμόγελο που έχω δει στην ζωή μου και από ποιόν; Απ' τον Ανδρόνικο, δηλαδή ο ίδιος ο Ανδρόνικος κορόιδεψε αυτή την εκδοχή, ήρθε όμως ο Πόντιος εκεί με το μηχάνημα και έβγαλε τις πρώτες ενδείξεις, βλέπετε λοιπόν μερικά πράγματα τυχαία, έρχονται τώρα να αναποδογυρίσουν τι, ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος, δεν σας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει εμένα, αν τον διορίζανε στην Δράμα για την Δράμα ενδεχομένως να έγραφα, αν είχα πάλι την ίδια χαζομάρα, συνεπώς δεν έχω τοπικισμό, αλλά είναι δυνατόν μια πόλη, η Βέροια, της οποίας δεν έχουμε αντίληψη, εδώ ήταν το κοινό των Μακεδόνων κύριοι, έχουν έρθει από τις επιγραφές φαίνεται

ότι έχουν έρθει 4 Ρωμαίοι αυτοκράτορες, για να μετάσχουν του κοινού των Μακεδόνων, σύνολο ταξιδιού 13 και 13, 26 μέρες λείπουν απ' τη Ρώμη για να έρθουν στη Βέροια, μαζεύοντουσαν όλοι οι Μακεδόνες εκτός της Θεσσαλονίκης και εκεί πέρα, υπήρχε πάντα από τότε η διαφορά, είναι δυνατόν αυτή την πόλη, με τον Απόστολο Παύλο, με το κοινό των Μακεδόνων, με την τελευταία βασιλική οικογένεια των Μακεδόνων, να την διαγράφετε όταν είναι δεδομένο ότι είναι η μόνη πόλη όλης της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ψευτομακεδόνων, η οποία δεν άλλαξε ούτε θέση ούτε όνομα, είναι επίσης αρχαία η Θεσσαλονίκη και λεγόταν Θέρμη, είναι επίσης αρχαίες οι Σέρρες, λεγόταν Σήρης, δεν υπάρχει καμία αλλαγή μια που λέγεται αλλαγή Ειρηνούπολης, αυτή λεγόταν μέχρι το 1970, παρόλο που επιμένουν κάποιοι συγγραφείς εκ παραδρομής, Ειρηνούπολη δεν ονομάστηκε ποτέ η Βέροια, ονομάστηκε η Σάρα Ζαγόρα, η Βερόη της Θράκης, το απέδειξα στο δεύτερο τόμο με 9 σελίδες ανάπτυξη, συνεπώς τι αποδεικνύεται; Ότι μια πόλη, η αρχαιότερη και από το Μοναστήρι που λεγόταν τότε Άλος και απ' τη Θεσσαλονίκη και απ' τη Σήρης, είναι η μόνη πόλη της Μακεδονίας της ευρύτερης, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο γέρος ο Δασκαλόπουλος, είναι η Βέροια και ερχόμαστε τώρα την διαγράφουμε. Αυτό καταλήγει σε πρόκληση. Δεν αγνοώ την αξία της Βεργίνας, απόδειξη ότι ο ομιλών και στη Λάρισα πήγε και μια βδομάδα στην Ελβετία για να μιλήσει για το Μακεδονικό χωρίς δραχμή, χωρίς να δεχθώ να πάρω δραχμή, το λέω αυτό για να μην νομίσετε ότι είμαι ένας αδιάφορος Έλληνας ή πατριώτης. Από εκεί και πέρα όμως μην βάζουμε τώρα έναν που άνοιξε ένα κατάστημα σήμερα, με έναν που έχει μερικούς αιώνες, ούτε είπαμε εμείς να μην γίνει ο δήμος της Βεργίνας, συμφωνώ απολύτως στο να γίνει και άμα θέλει και η Μελίκη, αν θέλει, γιατί και η Μελίκη έχει ίδιο δικαίωμα και είναι πέρα απ' τον Αλιάκμονα. Λοιπόν, άλλος μόνο το Νεόκαστρο νομίζω από εκεί, κατά συνέπεια έτσι πρέπει να λυθεί, εάν λοιπόν σκόπιμα έγινε, τότε εγώ τουλάχιστον δεν θα τον λέω Καλλικράτη θα τον λέω Φαυλοκράτη, τ νόμο αυτόν ή τον νόμο των φαυλοκρατών, των όποιων φαυλοκρατών. Παρακαλώ να μην δοθεί καμία πολιτική χροιά διότι είμαι ανένταχτος, απόδειξη και ο φάκελος που έφερα γιατί είναι πορτοκαλί.

Γαβριηλίδης: Δεν ξεχνάει ο κ. Χιονίδης και πράγματι καλύφθηκα απ' όλα όσα έχει πει. Αν πρέπει να πω κάτι είναι ότι ένιωσα μια πίκρα γιατί και τώρα με τον Καλλικράτη και με αυτό που έγινε με το όνομα της Βέροιας, με τη Βέροια και μου φαίνεται ότι με τον Καποδίστρια είχε γίνει κάτι με την Μιέζα γιατί όπως μου είπαν κάποιοι ότι όταν έγινε μια πρόταση να ονομαστεί ο Κοπανός Μιέζα, από κάτω πήραν την απάντηση ότι δεν είναι Ελληνικό όνομα. Διότι και να μην ήταν Ελληνικό της Μιέζας ή της Βέροιας και να ήταν προελληνικό, πού ακούστηκε ότι δεν θεωρούμε Ελληνικά τα προελληνικά ονόματα που βρήκαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι όταν ήρθαν στην Ελλάδα, τι στιγμή που τα περισσότερα ονόματα της Ν. Ελλάδας είναι προελληνικά; Αυτό λοιπόν που γίνεται και μας ανάγκασε να συζητούμε σήμερα, δείχνει ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν βασικά στοιχεία της ιστορίας της Μακεδονίας και παίρνουν αποφάσεις χωρίς να ρωτήσουν κάποιους που θα έπρεπε να ξέρουν και αυτό οφείλεται οπωσδήποτε στην παιδεία μας που δυστυχώς δεν μας μαθαίνει να προβληματιζόμαστε πριν μιλήσουμε και πριν αποφασίσουμε, αυτό θα έπρεπε να περνάει κυρίως στους μαθητές. Η Βέροια είναι οπωσδήποτε αρχαιότερη και από τις Αιγές, γιατί οι Αιγές ιδρύθηκαν από τους Μακεδόνες όταν ήρθαν στις αρχές του 8^{ου} αιώνα, γύρω στο 700 π.Χ, ενώ η Βέροια ανάγεται στα μυθικά χρόνια, αυτό δεν σημαίνει, επειδή προηγουμένως κατοικούσαν εδώ Φρίγες ότι είναι οπωσδήποτε Φριγικό, δεν αποκλείεται να είναι και δεν μας πειράζει να είναι, αλλά πριν από τους Φρίγες είναι γνωστό ότι στην περιοχή μας κατοικούσαν ήδη από τον 19^ο-20^ο αιώνα π.Χ, φύλλα Πρωτοαρκάδων και Πρωτοαιολέων και δεν αποκλείεται από εκείνους να

πήρε πρώτα το όνομά της η Βέροια. Μπορεί να λεγότανε Φέροια και ο Βέρης, Φέρης και ο Βέρων, Φέρων και οι Μακεδόνες με την προφορά του «Φ» ως «Β», όπως λέει και ο Στέφανος ο Βυζάντιος, ονόμασαν την Φέροια, Βέροια και τον Φέρωνα, Βέρωνα. Για να τελειώσω, απλώς εκείνο που ανέφερε και ο φίλος ο αγαπητός κ. Χιονίδης, ότι η δυναστεία των Αντιγονιδών καταγόταν από τη Βέροια, ένας ποιητής Μακεδόνας ετεροθαλής αδερφός του Φιλίππου του 5^{ου} σε ένα ποίημά του, το μοναδικό που σώζεται στην Ελληνική ανθολογία, αναφερόμενος στον Φίλιππο τον 5^ο τον χαρακτηρίζει Βεροϊέο κράντορα Ημαθίας, Βεροιώτη βασιλιά της Μακεδονίας, γιατί η Ημαθία στους ποιητές σήμαινε Μακεδονία. Είναι ένα όνομα η Ημαθία που πιο εύκολα μπαίνει στο δακτυλικό εξάμετρο από το όνομα Μακεδονία και έτσι ποιητικά ταυτίζονται Ημαθία και Μακεδονία.

Α. Γικόνου (Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ημαθίας): Καταρχήν θέλω να σας καλησπερίσω και βέβαια αντιλαμβάνομαι την όλη ανησυχία που έχει προκληθεί στην πόλη, μια ανησυχία που κατά τη γνώμη μου δημιουργήθηκε από ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα και λέω τεχνικό ζήτημα για ποιο λόγο; Σε καμία περίπτωση, όπως όλοι έτσι κι εγώ, δεν δέχομαι την αλλαγή του ονόματος. Το τεχνικό ζήτημα λοιπόν είναι ότι όταν καλείται ο νομοθέτης να κάνει μια πρόταση προς τη διαβούλευση και την καταθέτει, όλα τα σημεία όπου είναι περιοχές με ισχυρό όνομα και προσδιορίζουν μια ιστορική σημασία, σε μια συνένωση τους έχουνε δώσει και στην υπόλοιπη περιοχή το όνομα αυτό, δηλαδή όπως το Λιτόχωρο πήρε το όνομα Δίον, η Άμφισσα ονομάζεται Δελφοί, τα Γιαννιτσία Πέλλα κ.τ.λ. Εκεί λοιπόν έγινε, εκ παραδρομής εκτιμώ, ένα λάθος και δεν αντιλήφθηκαν ότι εδώ πέρα είχαμε δυο ισχυρά σημεία με ιστορική τεράστια σημασία. Κι εγώ πιστεύω ότι η Βέροια είναι πιο παλιά πόλη με μεγαλύτερη ιστορική σημασία απ' ότι η Βεργίνα, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι πιστεύω μέσα στις επόμενες ημέρες το ζήτημα θα έχει λυθεί με έναν τρόπο που πιστεύω θα ικανοποιεί το κοινό συναίσθημα της πόλης. Ήδη δηλαδή από σήμερα έχουν ενημερωθεί οι καθύλην αρμόδιοι, έχουν καταλάβει όλο το πρόβλημα πώς έχει γίνει και άμεσα θα δώσουνε την λύση. Πιστεύω δηλαδή ότι όταν έρθει η κα δήμαρχος από το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, σας έχει και την απάντηση από τα στόματα των αρμοδίων και θα περάσει και εγγράφως και στο site.

Άγγελος Τόλκας (Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ημαθίας): Κα δήμαρχε, κε πρόεδρε σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι στο Δ.Σ της Βέροιας, το πρώτο που μας καλεί, τουλάχιστον προσωπικά, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου Καλλικράτης. Με βάση και τις ιστορικές πληροφορίες που εκτέθηκαν πριν από λίγο από τους έγκριτους ιστορικούς, με βάση τις ανάγκες, την ιστορία, τα δεδομένα που έχουμε αλλά σαφώς και όλα τα υπόλοιπα που κρίνονται, σαφώς και θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να παραμείνει αυτό το όνομα, μάλλον να παραμείνει έτσι μ' αυτή την ονοματοδοσία, ο νέος μεγάλος δήμος που δημιουργείται στα πλαίσια του Καλλικράτη. Ο δήμος της Βέροιας ασφαλώς και πρέπει να παραμείνει δήμος Βέροιας και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, είτε τεχνητά είτε τεχνικά είτε πολιτικά, ξεπερνούνται και, δεν ήμουν από την αρχή δήμαρχε οπότε έχασα λίγο την ενημέρωσή σου, αλλά θεωρώ ότι ήδη από την Αθήνα και το Υπουργείο αυτό φαίνεται ότι ξεπερνιέται. Επιτρέψτε μου όμως και κάτι ακόμα. Τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο Καλλικράτης, που σημαίνει ότι τώρα έρχεται και προς έκφραση απόψεων πέραν όλων αυτών που εκφράστηκαν. Και εκφράστηκαν πολλές απόψεις, άλλες που διαφωνούνε με τον σημερινό σχηματισμό που προτάθηκε, όπως προτάθηκε από το υπουργείο, άλλες που συμφωνούνε με αυτόν το σχηματισμό, από δω και πέρα όμως υπάρχει ένα κρίσιμο διάστημα αυτού του διαλόγου που θα ακολουθήσει. Ωστόσο θεωρώ ότι είναι μεγάλη τύχη η πρόταση που έχει γίνει για τον δήμο Βέροιας, όπως εκφράστηκε από την πρόταση του υπουργείου, είναι μεγάλη

τύχη για το δήμο Βέροιας που μπαίνει πρώτος στην ανάγκη να εφαρμοστούν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μεγάλη τύχη και μεγάλο πλεονέκτημα για το δήμο Βέροιας που μπαίνει πρώτος στον έλεγχο και τη ρύθμιση των οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι μεγάλο πλεονέκτημα για όλους τους πολίτες του νέου δήμου που εξασφαλίζονται οι όροι συμμετοχής και εκπροσώπησης τους στη νέα μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά πάνω απ' όλα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον πολίτη, για τους πολίτες, τους δημότες αυτού του επόμενου μεγάλου δήμου, της πρωτεύουσας του νομού, γιατί αντιμετωπίζεται ο πολίτης με μια βασική αρχή απ' αυτό το σχέδιο Καλλικράτης, την αρχή της εξυπηρέτησης του δημότη στον τόπο του, στο χωριό του και θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα, απ' την ενδυνάμωση των ΚΕΠ μέχρι το πρόγραμμα «διοικητική βοήθεια στο σπίτι», που προβλέπονται όλα αυτά στο σχέδιο Καλλικράτης. Δήμαρχε της Βέροιας θεωρώ ότι αναλαμβάνετε μια μεγάλη και κρίσιμη ευθύνη, μέσα στη σημερινή συγκυρία, μέσα στη συγκυρία πολύ δύσκολης κρίσης που περνάει η χώρα, που όλοι οι πολίτες τα βλέπουν όλα μαύρα, που οι πολίτες πραγματικά χάνουν την αισιοδοξία τους, είναι μεγάλο το στοίχημα που βάζει ο δήμος Βέροιας για να μπορέσει να ενδυναμώσει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τον πολίτη, είναι μεγάλο το στοίχημα που μπαίνει για αυτούς που θα εφαρμόσουν στην πράξη το επόμενο σχέδιο Καλλικράτη να μπορέσουν να ενδυναμώσουν όλες αυτές τις πολιτικές συνοχής, εξυπηρέτησης και συμμετοχής του πολίτη. Πάνω σ' αυτή την λογική και πάνω σ' αυτόν το προγραμματισμό από πλευράς υπουργείου, θεωρώ ότι αυτή είναι η αναπτυξιακή επιλογή για το νομό Ημαθίας και θεωρώ ότι αυτή η αναπτυξιακή επιλογή και σε επίπεδο νομού πραγματώνεται με τρεις δήμους.

Μιχάλης Χαλκίδης: Ευχαριστώ κε πρόεδρε, σεβασμιότατε, κα δήμαρχε, κες και κοι ευτυχώς δεν είναι η κακιά δεξιά για να χρεωθεί την αλλαγή του ονόματος του δήμου Βέροιας, για να ξεκινήσω χαριεντιζόμενος, ευτυχώς δεν είναι στην εξουσία γιατί θα της χρεώνανε και αυτό. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος και ολιγόλογος. Έχει τελειώσει η ιστορία του ονόματος, εμμέσως πλην σαφώς το είπε η δήμαρχος, το είπαν οι συνάδελφοι, εγώ το είπα στους δημοσιογράφους όταν προσήλθα εδώ, στις 8 παρά, ότι κατάλαβαν από το ατόπημα. Δεν υπήρξε διαβούλευση για το χωροταξικό, καμία απολύτως διαβούλευση. Αποφάσισε η κεντρική εξουσία από μόνη της, κάποιες συσκέψεις που γίνανε με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, δεν μιλάω για τους δικούς μας μόνο αλλά για όλη την Ελλάδα, όχι με τους βουλευτές όμως της αντιπολίτευσης, φαντάζομαι ότι πέραν της απόφασης για το χωροταξικό τους ξέφυγε γιατί δεν ετέθη το θέμα της ονομασίας του δήμου Βέροιας, διότι θα ήτανε παράλογο να τεθεί αλλαγή του ονόματος, επί της ουσίας και του στόχου και του σκοπού του έκτακτου σημερινού συμβουλίου, θεωρώ ότι είναι λάθος να μπαίνουμε στην σύγκριση μεταξύ των δυο πόλεων για τα ονόματα. Η κάθε πόλη και η Βέροια και η Βεργίνα, έχουν την δική τους ιστορία και τη δική τους ιστορική διαδρομή, αυτή τη στιγμή η Βέροια είναι πέραν όλων των άλλων που ετέθησαν από τους καθ' όλα αξιόλογους όχι μόνον ιστορικούς αλλά ο ένας είναι και συνάδελφος καθηγητής και ο Γιώργος Χιονίδης, γνωστός και μη εξαιρετέος όλα τα χρόνια, η Βέροια είναι η πρωτεύουσα, εκ των πραγμάτων έπρεπε να αντιληφθούνε κάτω ότι δεν υπήρχε περίπτωση, πέραν της ιστορικότητας και για άλλους λόγους και για άλλες σκοπιμότητες να αλλάξει το όνομα. Το τι θα γίνει με τη Βεργίνα είναι άλλη ιστορία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε εμείς το Δ.Σ της Βέροιας να καθόμαστε και να λέμε αν είναι λιγότερο ή περισσότερο η πόλη ιστορικότερη από την άλλη. Και οι δυο πόλεις έχουν την ιστορικότητα τους και οι δυο πόλεις έχουν την αξία τους και οι δυο πόλεις έχουν την ιστορική τους διαδρομή, εμείς αυτή τη στιγμή, έστω και τυπικά,

θα επικυρώσουμε, γιατί ουσιαστικά θα ακολουθήσει ανακοίνωση του υπουργού, αλλά τουλάχιστον στο παρασκήνιο ξέρουμε όλοι μας ότι κατάλαβαν πολύ γρήγορα το λάθος που κάνανε και σχεδόν από την ανακοίνωση και μετά έχει αλλάξει το όνομα, είναι τυπική διαδικασία για να πούνε ότι είναι δήμος Βέροιας και όχι δήμος Βεργίνας πια. Δεν μπαίνω στα υπόλοιπα τα του Καλλικράτη ούτε για το χωροταξικό, διότι ούτε εκλήθη ποτέ ως βουλευτής του νομού ούτε ποτέ ζητήθηκε η γνώμη η δική μας και βεβαίως ούτε έγινε και διαβούλευση ούτε εισακούστηκαν οι τοπικές κοινωνίες και βεβαίως τα εκφρασμένα όργανα του νομού, αν είναι 1,2,3,4 ή 5 οι δήμοι. Η ευθύνη βαρύνει την κεντρική εξουσία και βεβαίως σε όλους όσοι παρασκηνιακά ή προσκηνιακά συμμετείχανε στο χωροταξικό του νομού.

Πρόεδρος: Επιστολή έστειλε επίσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σιδηρόπουλος η οποία λέει:

«Μετά τη σαφή, ξεκάθαρη και κατηγορηματική διαβεβαίωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την πρόταση του νέου δήμου της Βέροιας με το σχέδιο Καλλικράτης, πως η τελική ονομασία που θα δοθεί στο νέο αυτό διευρυμένο δήμο, θα είναι δήμος Βέροιας, θεωρώ ότι το θέμα έχει ήδη διευθετηθεί και θεωρείται λήξαν. Σε κάθε περίπτωση θα στηρίξω την απόφαση του εκτάκτου Δ.Σ του δήμου Βέροιας. Με τιμή ο βουλευτής Αναστάσιος Σιδηρόπουλος».

Επιστολή έστειλε επίσης και το Επιμελητήριο Ημαθίας για τον ίδιο λόγο όπως και η Εφορία Κλασικών Αρχαιοτήτων, το έγγραφο της οποίας δεν έχει έρθει όμως θα έρθει την Δευτέρα. Ορίστε ερωτήσεις.

Ακριβόπουλος: Εάν όταν έγινε η συνάντηση των τοπικών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ με τον υπουργό για το χωροταξικό φαντάζομαι, ήτανε δήμος Βέροιας και αυτό το πράγμα αν άλλαξε μετά γιατί εδώ ο κ. Γικόνου, μας είπε ότι έγινε ένα λάθος σε τεχνικό ζήτημα, απ' την άλλη έχει δώσει ανακοίνωση που μιλάει για παρασκήνιο και λέει τα λάθη όμως δεν γίνονται από μόνα τους αλλά η ιστορία μας έχει διδάξει ότι συμβαίνουνε όταν κάποιοι κινούνται παρασκηνιακά και αποπροσανατολίζουν εκείνους που στα κέντρα των αποφάσεων δεν μπορούν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα των θετικών και αρνητικών αλληλεπιδράσεων μιας πρότασης τους και αυτή η πρόταση για την ονομασία του δήμου της πρωτεύουσας του νομού, ως δήμου Βεργίνας, είναι προφανές ότι έγινε υπό το κράτος παρασκηνιακών πιέσεων που ασκήθηκαν με γνώμονα τον συγκερασμό τάσεως στην τοπική κοινωνία. Θέλω να μου εξηγήσει ο κ. Γικόνου, τι συνέβη εν τέλει; Είναι τεχνικό λάθος παραδρομής; Υπήρχε εκ των προτέρων ή είναι θέμα παρασκηνίου; Και επειδή είναι βουλευτής δεν μπορεί να μιλάει αόριστα για παρασκήνια. Αν έχει κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να το καταθέσει για να ξέρουμε και εμείς ποιοι θέλανε να βλάψουνε αυτή τη πόλη.

Α. Γικόνου: Λοιπόν, η αναφορά μου είναι συγκεκριμένη και λέω το εξής: στη συνάντηση με τον υπουργό σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε ζήτημα ότι θα γίνει κάποια συνένωση της Βέροιας με το δήμο Μακεδονίδος και το δήμο της Βεργίνας, θα αλλάξει το όνομα και θα μπει ας πούμε το όνομα της Βεργίνας στο νέο δήμο του Καλλικράτη. Άρα λοιπόν, εκεί δεν υπήρχε τίποτε για το οποίο συζητάμε σήμερα, διότι να ξέρετε εκ των προτέρων ότι αν έβαζε ένα τέτοιο ζήτημα ο υπουργός, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουμε απ' το γραφείο του. Ακόμα εκεί θα ήμασταν. Προφανώς λοιπόν όσο συζητάμε για το λεγόμενο παρασκήνιο, το λέω από την άποψη ότι ξέρετε ένας υπουργός δεν ρωτάει και δεν συζητά μόνο με τους θεσμικούς, δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση με τους βουλευτές ή μπορεί να μίλησε και με την δήμαρχο και ούτο κάθε εξής. Μιλάει με κάποιους άλλους για παράδειγμα τεχνοκράτες, αρχαιολόγους, απ' το υπουργείο εξωτερικών και λοιπά, λοιπόν εκεί ήταν η αναφορά μου και η παρατήρηση η οποία θα γίνει τις επόμενες ημέρες,

επισήμανση μάλλον, είναι ότι εφόσον είχε κάποια τέτοια, ας το πούμε έτσι, ένδειξη θα έπρεπε εμάς να μας το έχει αναφέρει εκεί πέρα και όχι να το αφήσει έτσι να το περάσουν όπως το πέρασαν, όλους τους δήμους μαζί σε μια κοινή λογική και να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα που επαναλαμβάνω είναι πρόβλημα ολίγων ημερών. Αλλά εντάξει σας ενδιαφέρει να σκαλίζετε και περισσότερο εσάς, δικά σας είναι.

Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.

Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε μια παράκληση, επειδή έχουμε και προσκεκλημένους σήμερα, εάν οι συνάδελφοι καλύπτονται απ' όσα ειπώθηκαν και απ' τις προτάσεις που κατατέθηκαν και βεβαίως θα μιλήσει και ο κ. Σκουμπόπουλος και ο κ. Ορφανίδης ήταν να στείλει μια ανάλογη επιστολή, εν πάση περιπτώσει συμφωνεί με την πρόταση που κατέθεσα, γιατί μιλήσαμε το μεσημέρι, λοιπόν εάν καλύφθηκαν για να μην ταλαιπωρούμε τους προσκεκλημένους κάνω αυτή την παράκληση.

Σκουμπόπουλος: Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές κυρίες και κύριοι αιρετοί όμορων και άλλων δήμων, κε πρόεδρε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω καταρχήν ως πολίτης και ως αιρετός αυτής της πόλης να ζητήσω συγνώμη από τον Σεβασμιώτατο, από τους βουλευτές, από τους ιστορικούς τον κ. Χιονίδη και τον κ. Γαβρηλίδη, τους αρχαιολόγους, αν υπάρχουν εδώ, για την αποψινή ταλαιπωρία. Γιατί συγκληθήκαμε εκτάκτως για το κορυφαίο των κορυφαίων θεμάτων της αυτοδιοίκησης ύστερα από αλληπάλληλες προσκλήσεις της κας δημάρχου, ήταν να γίνει το μεσημέρι η συνεδρίαση έγινε το βράδυ και λοιπά, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η προχειρότητα, υπάρχουν και άλλες φορές που γίνεται έτσι, για να μιλήσουμε για το αυτονόητο. Μου θυμίζει η σημερινή συνεδρίαση κυρίες και κύριοι εκείνο που λέει ο θυμόσοφος λαός μας «ένας τρελός έριξε μια πέτρα μέσα στο πηγάδι και μαζεύτηκαν οι γνωστικοί και φιλοσοφούσαν και συζητούσαν πώς θα την βγάλουν έξω». Ακούγοντας προχθές στην τηλεόραση τον υπουργό κ. Ραγκούση στο υπουργικό συμβούλιο να ανακοινώνει το περιβόητο πρόγραμμα Καλλικράτης, είτε με πολύ έπαρση ότι 70 άνθρωποι ασχολήθηκαν με αυτό το πολυνομοσχέδιο. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιος απ' αυτούς τους 70 είχε τη φαινή ιδέα να καταργήσει το ιστορικό όνομα της πόλης μας, το όνομα που είπε ο κ. Χιονίδης, ότι υπάρχει εδώ και 2.500 χρόνια συνεχώς και αδιαλείπτως σ' αυτόν τον χώρο και με το ίδιο όνομα; Μήπως κανένας τελείωσε κανένα Αμερικανικό κολλέγιο και τον έχει σύμβουλο ο κ. υπουργός και είτε «επειδή έχουμε Βέροια στην Αμερική τι την θέλουμε στην Ελλάδα; Ας την καταργήσουμε»; Αλλά χαριτολογώντας τα λέμε αυτά γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το δούμε το θέμα και ως Πρωταπριλιάτικο ψέμα, γιατί ακόμη ισχύουν, είναι 30 του μηνός σήμερα, τα ψέματα τα Πρωταπριλιάτικα. Αλλά δεν είναι έτσι κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε νομό ο Υπουργός Εσωτερικών έβαλε 1-2 προβληματάκια για να κρύψει τα μεγάλα προβλήματα που ανοίγουν με το πολυνομοσχέδιο που θα φέρει και θα πάει σε λίγες μέρες για ψήφιση στη Βουλή και θα αναλωθούμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί με ελάσσοнос σημασίας ζητήματα, όπως είναι αυτό της ονομασίας ή αν έγιναν 3 ή 2 ή 5 δήμοι σε κάθε νομό, ανάλογα με τις πιέσεις που δέχτηκε ο υπουργός να κάνει και έτσι να αφήσουμε όλα τα άλλα κεφάλαια του πολυνομοσχεδίου του Καλλικράτη, που από εδώ και πέρα θα επηρεάσουν και το παρόν και το μέλλον της αυτοδιοίκησης, του δήμου μας και τις επόμενες γενιές. Αλήθεια η κα δήμαρχος μας καλεί απόψε να συζητήσουμε μόνο για το όνομα γιατί αυτό την ενδιαφέρει; Το όνομα είναι το κυρίαρχο στο πολυνομοσχέδιο Καλλικράτης; Ο υπουργός εδώ και 6 μήνες λέει και στα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ, ανακοινώνει ότι θα θέσει σε διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο αλλά δεν μας το ξεκαθαρίζει από την αρχή, ούτε από τον Γενάρη ούτε από το Φεβρουάριο που είπε ότι θα μας δώσει το χωροταξικό ή τα άλλα ούτε τον Μάρτιο ούτε τον Απρίλιο. Τ έφερε 10 μέρες πριν το

ψηφίσει και μάλιστα παραμονές Πρωτομαγιάς, σε ώρες που κλήθηκαν ήδη τα συνέδρια της ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ να αποφασίσουν. Είπαν όμως τη γνώμη τους τα δημοτικά συμβούλια και οι κατά τόπους ΤΕΔΚ για το θέμα αυτό για να συζητήσουν; Στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ τη Δευτέρα με ποια απόφαση του Δ.Σ. θα μας εκπροσωπήσει η κα δήμαρχος αγαπητοί συνάδελφοι; Ποιες είναι οι απόψεις που έχουμε, και εσείς και εμείς, γι' αυτό το πολυνομοσχέδιο «Καλλικράτης»; Τι θα πάει να πει μεθαύριο, εμείς θέλουμε την Βέροια που ήδη μας ανακοίνωσαν οι βουλευτές ότι το έχουν λύσει το θέμα και τελείωσε; Τότε να πάμε να φύγουμε. Να σηκωθούμε να φύγουμε και θα αποφασίσουν στη Βουλή τι θα κάνουν για εμάς για τα υπόλοιπα θέματα. Τι θα πάει να πει λοιπόν η κα δήμαρχος στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ; Τι είπε η κα δήμαρχος προχθές που είχε κάνει τη σύγκληση η τοπική ΤΕΔΚ; Αλλά τι είπε και η ίδια η ΤΕΔΚ για το πολυνομοσχέδιο του Καλλικράτη; Εγώ διάβασα σήμερα την ανακοίνωση και είδα ότι και αυτή κρύφτηκε πίσω από το όνομα της Βέροιας, κρύφτηκε πίσω από τους 3-4 ή 5 δήμους και τελείωσε. Δεν είδα ούτε από την ΤΕΔΚ αλλά και ούτε από κανένα δημοτικό συμβούλιο του νομού μας να έχει άποψη για τον Καλλικράτη. Πώς θα δεχθούμε ποιους όρους βάλουμε στο υπουργείο για να συνεχίσουμε την διαβούλευση; Τι είπαμε; Αρμοδιότητες, κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων, τα οικονομικά κ.λ.π. Ο κ. Παυλόπουλος, ο Υπουργός Εσωτερικών της προηγούμενης κυβέρνησης, είχε ξεκινήσει τη διοικητική μεταρρύθμιση και όταν είδε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην διοικητική μεταρρύθμιση γιατί απαιτούσε η ΚΕΔΚΕ και θέλω και πάλι να απαιτήσει όχι μόνο η ΚΕΔΚΕ αλλά όλοι μας, οι αρμοδιότητες που μεταφερθούν στους δήμους θα πρέπει να κοστολογηθούν και συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους. Έκανε πίσω ο κ. Παυλόπουλος και ήρθε ο κ. Ραγκούσης και φέρνει τώρα, που είναι ζαλισμένος ο Ελληνικός λαός με την οικονομική κρίση που περνάμε, να περάσει και αυτό το νομοσχέδιο και δεν μας λείπει γιατί τον κάνει τον Καλλικράτη; Τον κάνει για αναπτυξιακούς λόγους; Για να κερδίσει χρήματα το Ελληνικό κράτος, όπως λέει, ή για να κάνει καλύτερη την αυτοδιοίκηση; Εγώ πιστεύω ότι το κάνει για οικονομία και δεν τον ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση, γιατί αν τον ενδιέφερε, θα έλεγε πάρτε τις αρμοδιότητες, πάρτε τα χρήματα, έτσι θα γίνει με τις μετατάξεις των υπαλλήλων, έτσι θα γίνουν οι εκλογές, αυτό το εκλογικό σύστημα. Τα λέει βέβαια αυτά και μπράβο του που επαναφέρει το 50+1 σαν εκλογικό σύστημα, γιατί αυτό αρμόζει στην αυτοδιοίκηση και αυτό είναι θετικό και έχει και άλλες θετικές διατάξεις, δεν είμαστε αρνητικοί σ' αυτό το νομοσχέδιο, αλλά τα κυρίαρχα, τα βασικά ζητήματα, αυτά που του έθεσε η ΚΕΔΚΕ, δεν τα αντιμετωπίζει, δεν τα συζητήσαμε, δεν συμφωνήσαμε, έτσι λοιπόν η κα δήμαρχος αλλά και το συνδικαλιστικό μας όργανο η ΤΕΔΚ, που κατεβαίνει μεθαύριο και θα μας εκπροσωπήσει στην Αθήνα, δεν έχει άποψη. Δεν έγινε καμία διαβούλευση και εν ριπή οφθαλμού θα γίνει οποιαδήποτε συζήτηση από τους βουλευτές στις αντίστοιχες επιτροπές του κοινοβουλίου και θα ψηφιστεί μέχρι τις 15 Μαΐου. Όμως αυτή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε την τύχη να κάνει και την πρώτη αναδιάρθρωση στην αυτοδιοίκηση. Ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε για εμένα. Σήμερα με τον Καλλικράτη κάνουμε και τον τάφο της αυτοδιοίκησης, γιατί έτσι θα γίνει κύριοι συνάδελφοι. Πρότασή μας είναι, ναι να προχωρήσει ο Καλλικράτης, ναι και εμείς είπαμε την γνώμη μας εδώ μέσα, ότι πρέπει να είναι 5 οι δήμοι και ακολούθησε η ΤΕΔΚ, γιατί δεν μπορεί η Βεργίνα το ιστορικό κομμάτι του νομού μας να μην διατηρηθεί με τους εκείθεν του Αλιάκμονα δήμους, ως ξεχωριστός δήμος. Δεν μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών να λέει αντικειμενικά θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια, τα εδαφικά, τα αναπτυξιακά, τα διοικητικά, τα χωροταξικά για να συγκροτηθούν οι νέοι δήμοι και από τις πιέσεις που δέχθηκε, δεν ξέρω από ποιους, κάνει δήμο μικρό στον κάμπο της Νάουσας και με τα ίδια κριτήρια δεν δέχεται να κάνει το δήμο της

Βεργίνας. Εκτός αν θέλει ο κ. Υπουργός να ισχύσει αυτό που είπα στην αρχή: «εντάξει θα σας δώσουμε το όνομα κύριοι, θα σας κάνουμε και έναν 5^ο δήμο επειδή φωνάζετε στο νομό» και τελείωσε. Δεν τελειώνουμε όμως. Για εμάς ο Καλλικράτης, όπως είπα, θα είναι ο τάφος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για εμάς για να συγκροτηθούν οι νέοι δήμοι και να οργανωθούν, για το συμφέρον του πολίτη, για να είναι αποτελεσματικοί για την εξυπηρέτηση του πολίτη, γιατί όλοι γι' αυτόν πρέπει να εργαζόμαστε, πρέπει να ψηφιστεί ο Καλλικράτης, να βγούνε τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις και θα είναι πάρα πολλές και σε 6 μήνες δεν μπορούν να βγούνε αυτές και θα το δει ο υπουργός ότι δεν μπορούν να εκδοθούν ακόμη, γιατί ακόμα εκκρεμούν του δημοτικού κώδικα προεδρικά διατάγματα που ισχύει από το 2005 που ψηφίστηκε από τον κ. Παυλόπουλο και ακόμα δεν βγήκαν υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα κατ' εξουσιοδότηση εκείνου του νόμου. Πώς λοιπόν θα εκδοθούν διατάγματα και υπουργικές διατάξεις μέσα σε 6 μήνες για να λειτουργήσει ομαλά το κράτος; Ολοκληρώνοντας την πρότασή μου, πιστεύουμε για το χωροταξικό ότι πρέπει στο νομό μας πρέπει να γίνουν 5 δήμοι. Αφού δέχθηκαν την πρόταση του μικρού δήμου των Ανθεμίων και της Ειρηνούπολης, να γίνει και ένας 5^{ος} δήμος στην εκείθε περιοχή του Αλιάκμονα με έδρα και όνομα τη Βεργίνα. Δεν το συζητάω καν και δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν. Αλίμονό μας αν πρέπει να πάμε να πείσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών για να αλλάξει το όνομα για να το θεωρήσουμε και επιτυχία μας, λες και θα μιλήσουμε σ' αυτούς τους τρεις που ήρθανε του Δ.Ν.Τ, να αγωνιστούμε να τους πείσουμε για τα αυτονόητα. Σε Υπουργό Εσωτερικών μιλάμε, δεν έπρεπε ούτε καν να προχωρήσει και ούτε δέχομαι ότι είναι τεχνικό λάθος, που είπε ο κ. Γικόνουγλου και ούτε ότι το πήρε αμέσως πίσω, που είπε ο κ. Τόλκας. Ήταν λάθος σοβαρότατο και πρέπει να το χρεωθεί και δεν του χρωστάμε και καμία χάρη, που θα το πάρει πίσω. Ήδη έπρεπε να στείλει και έγγραφο εάν ήταν λάθος και το αναγνώριζε και θα τον χειροκροτούσαμε.

Πρόεδρος: Συνάδελφοι θα παρακαλέσω να είσαστε σύντομοι και να είστε μέσα στο θέμα γιατί το θέμα που έχουμε σήμερα, δεν είναι γενικά ο Καλλικράτης, είναι για την ονομασία του δήμου μας.

Σκουμπόπουλος: Αυτό κε πρόεδρε όμως είναι το κυρίαρχο, αυτό και όχι το θέμα που φέρνει η κα δήμαρχος. Εντάξει, εσείς δεν έχετε ευθύνη κε πρόεδρε αλλά έχει η δήμαρχος. Την κριτική που ασκούμε, δεν την ασκούμε σε εσάς, στην κα δήμαρχο ασκούμε.

Δήμαρχος: Κε πρόεδρε να διευκρινίσω λίγο κάτι, γιατί αυτά είναι γνωστά αλλά εν πάση περιπτώσει αν θέλουμε να ρίξουμε τη μπάλα στην κερκίδα, την ρίχνουμε πολύ εύκολα. Είναι γνωστό ότι το προσχέδιο συζητήθηκε σ' αυτή την αίθουσα, ήρθε πριν από τρεις ημέρες το τελευταίο των 500 σελίδων, το οποίο υπέθετα ότι από την στιγμή που μας κάλεσε η ΤΕΔΚ για να συζητήσουμε για τον Καλλικράτη, γιατί αυτό ήταν το θέμα της πρόσκλησης, θα συζητιόταν εκεί και μπορούσαμε βεβαίως μετά και σε έκτακτο ακόμα συμβούλιο, να το φέρουμε εδώ για συζήτηση. Αλλά και στη συνεδρίαση της ΤΕΔΚ, που πραγματοποιήθηκε με τα μέλη του Δ.Σ και στην ολομέλεια των δημάρχων που έγινε εχθές, παρότι επιμόνως έθεσα το ζήτημα και είναι γνωστό και υπάρχουν τα πρακτικά, δεν έγινε δεκτή η πρόταση να συζητήσουμε για το ουσιαστικό, το θεσμικό κομμάτι, το οποίο όπως είπα θα το σέρνουμε όλοι στην πλάτη μας όλα τα χρόνια και αυτό έχει μεγάλη σημασία και εγώ κε πρόεδρε είμαι έτοιμη και αυτή τη στιγμή, αν θέλει ο κ. Σκουμπόπουλος, να το συζητήσουμε εδώ με πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις, αλλά προφανώς γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά από τεράστια εμπειρία που έχει, ότι όταν πηγαίνουμε στα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ, συνήθως υπάρχει μια απόφαση της ΤΕΔΚ και αυτήν

παρουσιάζει ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ. Λοιπόν, τέτοια απόφαση δεν υπάρχει άρα ο καθένας μας, εγώ τουλάχιστον είμαι έτοιμη και θα κάνω τις παρατηρήσεις μου, οι οποίες είναι πολλές και σαφείς για το θεσμικό, θα γίνουν στην συνεδρίαση στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που θα γίνει τη Δευτέρα. Από κει και πέρα, είναι μια τεράστια τομή ο Καλλικράτης και ας μην το υποτιμούμε αυτό. Είναι μια τεράστια τομή έστω και αν προέκυψε γιατί είναι μέσα στα οικονομικά μέτρα. Έχουμε ευθύνη όμως να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση να πούμε τις υποδείξεις μας τουλάχιστον αυτές που προκύπτουν βιωματικά απ' την καθημερινότητά μας.

Σκουμπόπουλος: Μια διευκρίνιση μόνο κε πρόεδρε. Ποτέ δεν συζητήθηκε το προσχέδιο που έστειλε ο υπουργός στην ΚΕΔΚΕ στις αρχές Απριλίου στο Δ.Σ. και ρωτάει εμένα αν δέχομαι να το συζητήσουμε; Μα εγώ ήδη προχώρησα σε 5-10 παρατηρήσεις, όπως και ο κ. Τόλκας. Η κα δήμαρχος δεν είπε τίποτα. Το τι θα πάει να πει στο συνέδριο, προσωπικά δεν μας ενδιαφέρει. Απόφαση του Δ.Σ. επί του σχεδίου του Καλλικράτη δεν υπάρχει άρα θα πάει εκεί και μην τα ρίχνει στη ΤΕΔΚ, την ίδια ευθύνη έχει και η ΤΕΔΚ εάν δεν συζητήσαν εκεί οι εκλεγμένοι δήμαρχοι ή η ολομέλεια και να κάνουν τις παρατηρήσεις. Πώς θα πάνε κάτω; Για να πουν 5 δήμους θέλουμε και τη Βεργίνα έτσι και την Βέροια αλλιώς; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, αν θέλουμε να μας παίρνουν στα σοβαρά και εκεί κάτω.

Δήμαρχος: Τέλος πάντων, υπάρχουν πρακτικά και εγώ δεν θα επιμείνω.

Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, ενώ το θέμα φαντάζει ότι είναι τόσο εύκολο να το κουβεντιάσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ να κρατηθεί μια διαδικασία, δεν μπορεί ο κάθε συνάδελφος να πρωτομιλεί, δευτερομιλεί κατά το δοκούν και δεν προβλέπεται στον κανονισμό η διευκρίνιση κε πρόεδρε. Επειδή λοιπόν ο καθένας από εμάς ενδεχομένως θα ήθελε να κάνει διευκρινήσεις, για να μιλάμε μέχρι το πρωί, να τηρηθεί η διαδικασία. Τώρα είμαστε στην πρωτομιλία και αν θέλει να πει κάτι ο κ. Σκουμπόπουλος, να το πει στην δευτερομιλία του, παρακαλώ πάρα πολύ.

Ακριβόπουλος: Δεν κατάλαβα κε πρόεδρε, αν χρειαστεί να μιλήσουμε και μέχρι το πρωί, δηλαδή τι θα κάνουμε; Σε ένα τέτοιο κορυφαίο θέμα θα πούμε ότι κατόπιν ενεργειών μας που ήρθαν και είπαν εδώ οι συνάδελφοι βουλευτές, η παραδρομή λύθηκε, το πρωί μας μίλησε για παρασκήνια ο κ. Γικόνογλου και εμείς θα κρυφτούμε και βέβαια ευθύνη έχει η κα δήμαρχος που το θέμα του Καλλικράτη δεν το έφερε από τις αρχές Απριλίου που δόθηκε το θέμα για διαβούλευση, ευθύνη βέβαια έχει και ο Υπουργός Εσωτερικών όταν τέλη Οκτωβρίου στις προγραμματικές δηλώσεις μίλησε για τον Καλλικράτη, μας είπε σε καινούργιες δηλώσεις του ότι τέλη Φεβρουαρίου θα έρθει και το χωροταξικό και φτάσαμε τέλη Απριλίου και δεν θα καταδικάσουμε κύριοι συνάδελφοι τη σκοπιμότητα του κ. Υπουργού; Η σκοπιμότητα είναι προφανής. Ούτε τεχνικά ζητήματα υπήρχαν ούτε τεχνικά λάθη ούτε λάθη εκ παραδρομής. Η σκοπιμότητα ήταν να φτάσουμε στη 12^η ώρα και φτάσαμε στην 12^η ώρα για στις 13-14 Μαΐου θα πρέπει να ψηφιστεί για να ισχύσει στις εκλογές του Νοεμβρίου, να μην έχουμε το χρόνο ούτε να τοποθετηθούμε επί της ουσίας του Καλλικράτη ούτε όμως και επί του χωροταξικού, που και αυτό έχει την αξία του. Όλα αυτά γίνανε με ένα σχέδιο και αν το δείτε αυτό το πράγμα, κάθε φορά που ήτανε να ανακοινωθεί το έπαιρνε ο υπουργός πίσω. Τώρα εδώ εμείς δεν θα ερχόμασταν καν αν δεν προέκυπτε το θέμα της ονομασίας Βεργίνας ή Βέροιας. Ήρθαμε δυστυχώς μόνο γι' αυτό ενώ έπρεπε να έρθουμε και για όλα τα άλλα, γιατί όλα τα άλλα θα τα βρούμε μπροστά μας όταν έρθει η ώρα, αλλά αφού θέλετε να περιοριστούμε μόνο σ' αυτά, θα περιοριστούμε σ' αυτά. Ο κ. Σκουμπόπουλος έκανε μια συνολική τοποθέτηση, αναγκαία πιστεύω. Αλλά να πάμε στο χωροταξικό. Δεν πρέπει εδώ να μας πούνε, ο κ. Χαλκίδης το είπε ξεκάθαρα ότι δεν τον κάλεσαν, δεν τον ρώτησαν, δεν μπορούσε να έχει θέση, να μας πούνε οι βουλευτές του νομού που μας εκπροσωπούν, όταν πήγανε

με τον κ. Ραγκούση και συζητήσανε το θέμα Ανθέμια-Ειρηνούπολη, ήταν από τότε λυμένο και υπήρχε αυτή η πρόταση; Αν τότε ίσχυε αυτό το γεγονός, να κάνουν έναν μικρό πεδινό δήμο στη Νάουσα, κάτω από τη Νάουσα, γιατί αυτοί δεν πολεμήσανε να κάνουν έναν αντίστοιχο δήμο, που είχε κοινά γεωγραφικά, εθνικά στοιχεία πέραν του Αλιάκμονα με Βεργίνα, Μελίκη και Μακεδονίδα για να πληρούν και τα πληθυσμιακά κριτήρια των 10.000 και άνω; Τι κάνανε πάνω σ' αυτό οι κύριοι βουλευτές; Πρέπει να μας πούνε εδώ μέσα. Ο κ. Γικόνογλου μας είπε για τεχνικό ζήτημα, λάθος εκ παραδρομής, το πρωί έβγαλε ανακοίνωση που μιλάει για παρασκήνιο, τώρα λέει το παρασκήνιο είναι οι αρχαιολόγοι. Όταν λέμε παρασκήνιο στην πολιτική, τι παρασκήνιο μπορούν να παίξουν οι αρχαιολόγοι και οι διάφοροι σύμβουλοι των Αθηνών; Τι παρασκήνιο; Το παρασκήνιο, αν υπάρχει, είναι τοπικό, από κάποιους παράγοντες που εδώ θέλανε να περάσουνε κάποια πράγματα. Και για να μιλήσουμε ανοιχτά, βούηξε παραμονή της εμφανίσεως του Καλλικράτη η Βέροια, ότι έχει επιτευχθεί ο μικρός πεδινός δήμος στη Νάουσα και αποκλείστηκε η Νάουσα, από τους ίδιους αυτούς οι οποίοι σήμερα λένε «δεν ξέραμε». Από το βράδυ είχε βουήξει το Αγγελοχώρι και ο Κοπανός ότι το πέτυχαν κάποιοι τοπικοί θεσμικοί παράγοντες. Εδώ να μιλήσουμε σοβαρά κάποτε και βέβαια εγώ πιστεύω ότι το θέμα της Βεργίνας ήτανε το κερασάκι στην τούρτα, να δουλέψουμε και τους Βεργινιώτες και πώς να τους δουλέψουμε; Να πούμε ότι εμείς είχαμε πρόθεση να βάλουμε τον δήμο Βέροιας, τρελά πράγματα, με την ονομασία δήμος Βεργίνας, αντέδρασε η Βέροια κ.τ.λ και θα καταλήξουμε, καταλήξανε μάλλον όπως μας λένε στο δήμο Βέροιας. Όλα ήταν σχεδιασμένα. Διότι αν υπήρχε μια λογική και μια σοβαρότητα σ' αυτή την πρόταση και φεύγαμε απ' τους τρεις δήμους, η πρόταση της παράταξης της ανανέωσης μιλάει για 5 δήμους, εγώ προσωπικά μιλάω για τρεις δήμους, αν όμως πρέπει να φύγουμε από τους τρεις δήμους, έπρεπε να πάμε 4 με της Βεργίνας. Τα άλλα όλα είναι για να ξεγελάσουμε τον κόσμο. Δηλαδή τι παραπάνω είχε ο Δήμος Ανθέμια με Ειρηνούπολη που δεν το είχε η Βεργίνα που είχε και το όνομα; Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να καταδικαστεί πολιτικά αυτή η ενέργεια του Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να πείσει δυστυχώς ούτε μικρά παιδιά και αποδείχθηκε και από τις ίδια την ανακοίνωση του κ. Γικόνογλου. Άλλα είπε το πρωί, άλλα είπε σήμερα και το θέμα τελείωσε, όπως τελείωσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Εάν ένας υπουργός θέλει να κάνει μια πραγματική μεταρρύθμιση, πρέπει να μην κοιτάει μονομερώς και με βάση ποια συμφέροντα, κάποιων παραγόντων, εξυπηρετεί. Όσον αφορά το υπόλοιπο, σαφώς και είμαστε υπέρ της ονομασίας δήμου Βέροιας για τους ιστορικούς λόγους που ανέλυσαν οι ιστορικοί. Η Βέροια έχει μια ιστορία 4.000 ετών. Δεν πρέπει μια πόλη με 50.000 κατοίκους να υποβληθεί σ' αυτή την δοκιμασία και νομίζω ότι δεν αξίζει να μιλάμε γι' αυτό το θέμα.

Κάκαρης: Κε πρόεδρε, θα ξεκινήσω χαριτολογώντας και εγώ όπως ο κ. Χαλκίδης. Μπορεί η κακιά η δεξιά να μην το έφερε, το έφερε το κακό ΠΑΣΟΚ, αλλά το έφερε το κακό ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, μ' όλα τα προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν. Μάλιστα το έφερε σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη για τον τόπο. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία πιστεύω ότι θα συμβάλει καθοριστικά και στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της οικονομίας, της ανάπτυξης. Εγώ πιστεύω ότι θα συμβάλει θετικά. Στην περίπτωση τώρα του δικού μας δήμου, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό τουλάχιστον, αυτόν που είδαμε και προτάθηκε, που αποδεχόμαστε και συμφωνούμε απόλυτα και τα επί μέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά των συνενωμένων αυτών δήμων ως αποτέλεσμα θα έχουμε ένα νέο δήμο, με μεγάλη δυναμική που καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην περιφέρεια που ανήκουμε αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Προφανώς αγαπητοί συνάδελφοι απαραίτητη προϋπόθεση είναι, σ' ένα τέτοιο εγχείρημα, να υπάρχει

μέγιστη αποδοχή και σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Προφανώς δεν μπορούσε να περάσει στα ψιλά γράμματα και να μην υπάρξει αντίδραση όταν έρχεται η αλλαγή του ονόματος ενός μητροπολιτικού δήμου, μ' ένα όνομα χιλιάδων ετών. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ, θα ήταν θράσος μπροστά σε αρμόδιους που μας το ανέλυσαν, σε μοναδικές περιπτώσεις, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Γικόνολου, που υπήρξε μια ανάλογη αλλαγή πρωτεύουσας νομού ήταν μόνο η Φωκίδα, Ημαθία και Φωκίδα, ξέρετε όμως με ποια διαφορά; Ότι στη Φωκίδα έχουμε δήμους Αμφίσης, Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφήνας, Ιτέας, Καλιών και Παρνασσού, ιστορικοί δήμοι όπου δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα, κανένα απολύτως θέμα με την ονομασία αλλά έχουν πρόβλημα και διαφωνούν για το χωροταξικό. Για κάποιους ίσως αυτή η αλλαγή του ονόματος να μην λέει και πολλά, να μην είναι και τόσο σημαντικό και ίσως και να είναι έτσι αν εξετάσουμε τη βασική φιλοσοφία του Καλλικράτη και να πω ένα παράδειγμα πρόσφατο επειδή μας απασχόλησε: δεν είναι τόσο σημαντικό για κάποιους αν θα έχουμε ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας ή ΔΗΠΕΘΕ Βεργίνας, το σημαντικότερο είναι να έχουμε ΔΗΠΕΘΕ. Αν θέλουμε να μιλάμε για ουσιαστικές παρεμβάσεις, πρέπει στόχος να είναι η επαναθεμελίωση της αυτοδιοίκησης με λιγότερους μεν δήμους αλλά ισχυρότερους, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, είτε το θέλουμε είτε όχι, της εποχής. Σε μια εποχή όπου, δυστυχώς ή ευτυχώς, επικρατεί ο άκρατος ανταγωνισμός, δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος και να προτείνει δημιουργία δήμων που δεν θα μπορούνε να σταθούν, μη ανταγωνιστικών δήμων, μη βιώσιμων δήμων στα πλαίσια αν θέλετε μιας μικροπολιτικής λογικής, αδιαφορώντας για το αν ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου για το όλο εγχείρημα του Καλλικράτη με αποτέλεσμα την αποτυχία του. Θα ήθελα εδώ, και επειδή όλα έχουν τη σημειολογία τους, να αναφέρω και να υπενθυμίσω πως όταν τότε «είχαν αρχίσει τα όργανα» με το Σκοπιανό το 1992, ο δήμαρχος Βέροιας ήτανε αυτός που πήγε και μίλησε τότε στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη όπως θα θυμάστε. Έχει μια σημειολογία και αυτό. Εκείνο λοιπόν που μ' ενδιαφέρει είναι οι επιλογές αυτές που θα εφαρμοστούν στην πόλη μου, στην περιοχή μου, να είναι επιλογές μέλλοντος. Το πακέτο αυτό που προτείνεται δεν θέλω να είναι ούτε πακέτο ύφεσης ούτε πακέτο χρεοκοπίας αλλά ανάπτυξης, ανάπτυξης που θα προσδίδει δυναμική στην πόλη μου και στην περιοχή μου και νομίζω ότι αυτό που προτείνεται, αυτό το πακέτο με αυτούς τους δήμους που συνενώνονται με το δήμο Βέροιας, προσδίδει κάτι τέτοιο με την διαφορά ότι θέλουμε την αλλαγή της ετικέτας. Άκουσα ότι θα αλλάξει. Στα λόγια εντάξει θα γίνει όπως ειπώθηκε αλλά αν δεν είναι γραπτό εγώ δεν μπορώ έτσι ελαφρά τη καρδιά να το περάσω. Πιστεύω ότι ο δήμος που προτείνεται, περιλαμβάνοντας αυτές τις περιοχές μ' τέτοια ιστορία, δεν μπορεί να μην ισχύει το «ισχύς εν τη ενώσει» η Βέροια πολύ μεγάλη ιστορία, η Βεργίνα πολύ μεγάλη ιστορία, έτσι λοιπόν η «ισχύς εν τη ενώσει» σίγουρα ισχύει, πρέπει να είμαστε μαζί, επιβάλλεται. Αυτές οι περιοχές, η Βεργίνα είναι προφανώς αναπόσπαστο κομμάτι της Βέροιας, είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με παράλληλο ιστορικό βίο. Κλείνοντας κε πρόεδρε, δεν θεωρώ ταλαιπωρία το ότι βρισκόμαστε σ' αυτή την αίθουσα, οι βουλευτές του νομού, ο Μητροπολίτης, όλοι μας. Εγώ δεν θυμάμαι αυτά τα χρόνια που είμαι δημοτικός σύμβουλος μια φορά να έζησα κάτι τέτοιο. Είναι τύχη να είμαστε όλοι μαζί και ίσως θα έπρεπε για το καλό του τόπου να είμαστε πολλές φορές έτσι μαζί και να προσπαθούμε να βρούμε λύση από κοινού. Δήμαρχε καλά έκανες και προχώρησες σ' αυτό το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, προασπίστηκες το μέλλον του τόπου, υπήρξαν διαμαρτυρίες των πολιτών, προσπάθησες με μετρημένες κινήσεις, επαφές, έβαλες το θέμα μπροστά διεκδικώντας το αυτονόητο.

Δελαβεριδής: Σεβασμιότατε, κοι βουλευτές, κε πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, Βεργινιώτες και Βεργινιώτισσες, οπωσδήποτε ποτέ δεν ήμουν αντίθετος

με τον Καποδίστρια ούτε με τον Καποδίστρια 2 που θα ερχόταν πριν από λίγα χρόνια και βέβαια δεν είμαι αντίθετος και με τον Καλλικράτη ούτε με τον Αγαθόνικο ούτε με τον Αγησίλαο, αρκεί ο Καλλικράτης να ψηφιστεί τώρα και να εφαρμοστεί την άλλη τετραετία, το 2015 γιατί είπα και σε προηγούμενο Δ.Σ., ότι είναι πολύ νωρίς, έχουμε οικονομική κρίση, θα προκύψουν έξοδα πάρα πολλά, θα δυσλειτουργήσουν οι δήμοι και δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Να σας πω λιγάκι ότι με τον Καποδίστρια 1, ακόμη και σήμερα, το ξέρετε εξάλλου, έχουμε προβλήματα και με τις επιχειρήσεις και με τον δήμο και λοιπά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Είχα κάνει μια πρόταση στο προηγούμενο αν δεν κάνω λάθος Δ.Σ. ενόψει του δημοψηφίσματος των δήμων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης για 4 δήμους, πέρα απ' το ποτάμι να γίνεις ένας δήμος Μακεδονίδος, Μελίκης και Βεργίνας και οι υπόλοιποι τρεις δήμοι, ο δήμος Βέροιας με τον δήμο Δοβρά και Αποστόλου Παύλου, ο δήμος Αλεξάνδρειας όπως ακριβώς προτείνεται και ο δήμος Νάουσας βέβαια σε συγχώνευση με τους δυο δήμους Ανθεμίων και Ειρηνούπολης. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Πιστεύω ότι έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα ο κάθε δήμος. Εν πάση περιπτώσει κατατέθηκε η πρόταση αυτή, έτσι όπως κατατέθηκε, διάβασα τις δηλώσεις των βουλευτών, μαζί μας δεν έγινε καμία διαβούλευση με τον Υπουργό ούτε καν η απόφαση πιστεύω που πήραμε θα πήγε στον κ. Ραγκούση. Κατατέθηκε λοιπόν ο νέος διοικητικός χάρτης και έχουμε την πρόταση για τους 4 αυτούς δήμους. Για το όνομα είπαν και οι προηγούμενοι, νομίζω ότι λύθηκε στο παρά πέντε, δεν θα προχωρήσω περισσότερο, εμένα με ενδιαφέρει το χωροταξικό γενικά γιατί και το υπουργείο αλλά και οι βουλευτές μας το είδανε μόνο πολιτικά, καθαρά πολιτικά και αυτό το βεβαιώνω και φαίνεται και από το δημοψήφισμα που έγινε στο δήμο Ανθεμίων και Ειρηνούπολης και εκεί να ξέρετε ότι υπήρχε μια αποχή 60%-70%, άρα 30% πήγανε και ψηφίσανε και 20%. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι το είδανε μόνο πολιτικά, δεν το είδανε πληθυσμιακά, δεν το είδανε εκτασιακά αν θέλετε. Εμείς περιμέναμε ισχυρούς δήμους. Τουλάχιστον τόσο καιρό αυτό ακούγαμε από τις τηλεοράσεις. Ισχυρός δήμος είναι αυτός των Ανθεμίων και της Ειρηνούπολης; Στάσιμη πόλη είναι η Νάουσα και την περιθωριοποιούμε; Νομίζω ότι θα πρέπει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι βουλευτές και ιδίως του ΠΑΣΟΚ, γιατί εσείς θα κινήσετε τα νήματα, να αλλάξει λίγο ο χάρτης αυτός ο χωροταξικός στο Ν. Ημαθίας και να γίνουν τρεις το πολύ τέσσερις δήμοι, ο τέταρτος μετά τον Αλιάκμονα. Ένα άλλο που δεν ειπώθηκε, έστω και με αυτή την πρόταση η Βεργίνα είναι πεδινός δήμος με όλο τον ορεινό όγκο των Πιερίων, έτσι όπως προτάθηκε, με όλο τον ορεινό όγκο του Βερμίου προστίθεται και η Φυτειά και ο Τρίλοφος και χαρακτηρίζεται πεδινός και όπως ξέρετε οι χρηματοδοτήσεις γίνονται εκτός από τον πληθυσμό και με το αν είναι ορεινός ή όχι. Τα νησιά και οι ορεινοί όγκοι, οι ορεινές περιοχές παίρνουν περισσότερες χρηματοδοτήσεις. Έχω εδώ κάποια στατιστικά που αναφέρουν τα εξής: δήμος Βεργίνας, έτσι όπως ακριβώς τον ονομάσανε, πληθυσμός 65.000, έκταση 793.000 τετ. μέτρα η πυκνότητα 82 και τοπικά διαμερίσματα 20, Νάουσα 22.000 πληθυσμό 300.000 τετ. μέτρα η πυκνότητα 74 πέντε δημοτικά διαμερίσματα, Ανθεμίων 11.000 κάτοικοι ή 12.000 αν θέλετε 124.000 τετ. μέτρα 95 η πυκνότητα, Αλεξάνδρεια 42.000 κάτοικοι 466.000 τετ. μέτρα και 91 η πυκνότητα θέλετε να σας δώσω και κάποια άλλα στατιστικά στοιχεία π.χ έτυχε να είναι αυτά στα χέρια μου, Μαγνησία, Βόλος πληθυσμός 142.000, συγκρίνεται μεν τα προηγούμενα του νομού μας, έκταση 385.000 τετ. μέτρα πυκνότητα 370, αυτό δεν σας λέει τίποτε; Ξέρετε τα έξοδα αυτού του δήμου που είναι περίπου 800.000 τετ. μέτρα πώς θα καλυφθούν όταν εμείς θα παίρνουμε για 65.000τ.μ. από τον κρατικό κορβανά και οι άλλοι θα παίρνουνε για 142.000τ.μ. με πολύ μικρότερη έκταση; Πλέον η περιφέρεια δεν θα διαθέτει μηχανήματα, πλέον την περιφέρεια δεν θα την ενδιαφέρει αν αποκλείστηκε κάποιο μαντρί στο βουνό ή αν στο

Σέλι δεν μπορεί να πάει το λεωφορείο ή στα Ριζώματα κ.λ.π.. Αυτά λοιπόν έπρεπε να συζητήσουμε εδώ, να στείλουμε εμείς τις αποφάσεις μας και να μην περιμένουμε από τους βουλευτές. Οι βουλευτές είναι θεσμικά όργανα, είναι βουλευτές όμως, έχουν εξάρτηση από τους κατοίκους, δεν έπρεπε λοιπόν να το αφήσουμε έτσι. Σεβασμιότατε σκέφτηκα και εσάς. Τη Μητρόπολη πώς θα την ονομάσουμε; Ιερά Μητρόπολη Βεργίνας και Καμπανίας;

Δήμαρχος: Να απαντήσω μόνο σε κάτι για να μη συνεχιστεί αυτή η κουβέντα από τους συνεργάτες, επειδή ειπώθηκε μια αναλήθεια. Στις 21-1 το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ., ήταν έκφραση απόψεων επί του σχεδίου για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης του προγράμματος «Καλλικράτης» και αυτό έγινε μετά από το τριήμερο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ με θέμα φυσικά το πρόγραμμα Καλλικράτης, το μεγάλο βήμα της αυτοδιοίκησης, έτσι είχε ονομαστεί. Το συνέδριο ξεκίνησε στο μέγαρο μουσικής και πραγματοποιήθηκε μετά στο Ιντερκοντινένταλ, ακριβώς μετά από αυτό, στο πρώτο Δ.Σ., πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης που εξαντλήθηκε εδώ, συζητήθηκε όσο τουλάχιστον ήθελαν οι συνάδελφοι να πρωτομιλήσουν, να δευτερομιλήσουν κ.λ.π. ήταν το πρόγραμμα Καλλικράτης. Από εκεί και πέρα, προφανώς θα έπρεπε η ΤΕΔΚ να κατεβάσει μια πρόταση.

Παπαστεργίου: Η σημερινή διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε δυο κομμάτια, στο πρώτο κομμάτι, που αφορά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ονοματολογία του νέου δήμου από την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών. Θεωρώ ότι μετά τις τοποθετήσεις της κας δημάρχου, του Σεβασμιότατου αλλά και των βουλευτών μας, το ζήτημα αυτό έχει λήξει και έχει λήξει προς την κατεύθυνση που εμείς επιθυμούμε, που εμείς θέλουμε, δηλαδή ο νέος διευρυμένος δήμος να ονομάζεται δήμος Βέροιας. Αυτό είναι το κέρδος όλης της κινητοποίησης που έχει γίνει. Το δεύτερο αφορά το νομοθέτημα ή το πρόγραμμα Καλλικράτης. Είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και μάλιστα είναι ένα πόνημα, ένα νομοσχέδιο που υλοποιεί σημαντικά και ουσιαστικά αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα Καλλικράτης υλοποιεί την ισχυρή αιρετή περιφέρεια, το πρόγραμμα Καλλικράτης υλοποιεί τον ισχυρό δήμο έτσι ώστε να είναι οικονομικά αυτόνομος και μάλιστα ξεκίνησε και έχει τρεις φάσεις διαλόγου. Η πρώτη φάση ξεκίνησε τον Γενάρη, τότε που παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και έγινε συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, αμέσως μετά έγινε συνέδριο της ΤΕΔΚ, σχεδόν όλα τα δημοτικά συμβούλια κουβέντιασαν, όλοι οι φορείς κουβέντιασαν, το σχέδιο Καλλικράτης είναι αυτό που διαβάστηκε περισσότερο απ' όλα τα άλλα νομοσχέδια και είναι δυνατόν σήμερα να ερχόμαστε εδώ και να λέμε ότι δεν έγινε διάλογος για τον Καλλικράτη; Και το πιο σημαντικό: σήμερα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε και έχουμε το χρόνο να κουβεντιάσουμε. Τη Δευτέρα γίνεται συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, αμέσως μετά μπορεί να γίνει συνέδριο της ΤΕΔΚ και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κουβεντιάσουμε τα ουσιαστικά που προβλέπει το πρόγραμμα Καλλικράτης μέσα στο Δ.Σ. Νομίζω είναι μια πρόταση η οποία θα υλοποιηθεί, η κα δήμαρχος θα το δει και πολύ σύντομα θα μιλήσουμε για όλα τα προβλήματα και όλες τις παραμέτρους που προβλέπει ο Καλλικράτης. Ένα είναι βέβαιο, ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει και πιστεύω ότι θα προχωρήσει σύντομα έτσι ώστε να πάμε στις επόμενες δημοτικές εκλογές έχοντας τον ισχυρό δήμο, έχοντας την αιρετή περιφέρεια και υλοποιώντας την αποκεντρωμένη διοίκηση του Ελληνικού κράτους.

Παυλίδης: Τελικά ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε εδώ για το θέμα της μετονομασίας του δήμου μας. Είναι ο μεγαλύτερος δήμος της περιοχής και

συνενώνεται με τους πέριξ δήμους, οι οποίοι τελικά είναι και μικρότεροι πληθυσμιακά και μικρότεροι χωροτακτικά, αλλά τελικά αυτή η ιστορικότητα αυτού του ονόματος κάποτε ήτανε και επαρχία Βέροιας και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, τελικά βρέθηκε αλλαγμένο το όνομα στο δρόμο και προφανώς θα αλλάξει και θα αποκατασταθεί η ιστορικότητα ή αν θέλετε το τοπωνύμιο της περιοχής. Αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν όμως είναι αν όλη αυτή η κατάσταση έγινε, γιατί ακούστηκαν διάφορα, με κριτήρια πληθυσμιακά, ο 3^{ος}, ο 4^{ος}, ο 5^{ος} δήμος ή αν είναι με κριτήρια ιστορικά. Εάν είναι με κριτήρια πληθυσμιακά, μου δημιουργούνται τα ερωτήματα γιατί δεν θέλει και το Πλατύ, που πληθυσμιακά το δικαιούται, να είναι και αυτός ένας αυτόνομος δήμος της περιοχής, που μάλιστα αν θέλετε χωροταξικά είναι και σε κόμβο, είναι και σε άξονα και έχει κάνει και πολλά περισσότερα από κάποιους άλλους μικρότερους δήμους σήμερα που υπάρχουνε, έχει προχωρήσει αρκετά πράγματα και ήτανε σε διαφορετική κατάσταση, τελικά όμως πως προβληματίζεται εκείνος ο δήμος και θέλει μια συνένωση με την Αλεξάνδρεια και κάπου αλλού επιδιώκουμε να είμαστε ξεχωριστά; Αν όπως λέει η Κυβέρνηση 5 υπάλληλοι θα φεύγουνε και ένας θα διορίζεται, πώς θα μπορέσει να είναι βιώσιμος ένας μικρός δήμος, που προφανώς αύριο υπάρχει ελπίδα να στηθεί ή θα μπορούσε να στηθεί όταν ακόμα μέχρι σήμερα, εάν μπορούσε να διεκδικήσει κάποια πράγματα είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, θα τα είχε πάρει και θα είχε κάνει τον δήμο του σύγχρονο και πολύ πιο ωραίο απ' ότι ήταν πριν; Τι ήταν λοιπόν αυτό που τον εμπόδιζε; Υπήρχανε κάποια πράγματα που όντως ήταν ανυπερβλήτα, έρχεται ο Καλλικράτης να λύσει αυτά τα πράγματα και να τον συνενώσει σε μεγαλύτερους δήμους. Ποιο ήταν το πνεύμα του Καλλικράτη; Αν σήμερα όλοι μας ανοίγουμε την τηλεόραση και ακούμε κάποια πράγματα, πρέπει να προβληματιστούμε εάν πρέπει να είναι 5 οι δήμοι, 10 ή 15 τελικά, γιατί αύριο θα πρέπει να ισχύσουν κάποια άλλα κριτήρια της βιωσιμότητας ή τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων που θα παίζουν ρόλο στην καθημερινότητα και στην ζωή μας. Πάμε στην ιστορικότητα. Προχθές στο δήμο Βέροιας πήγαμε να κάνουμε ένα θεματικό πάρκο σ' εκείνη την περιοχή και ο αρχαιολόγος μας είπε, εδώ πέρα πάνω αυτό το βουνό προφανώς κάτι έχει κάτω και όταν πήγαμε εκεί στο ποτάμι δίπλα στο δήμο Βέροιας και όχι απ' την άλλη πλευρά του ποταμού, βρέθηκε συλημένο πηγάδι, εκείνη την ώρα στην κορυφή του βουνού, δίπλα έχει Μακεδονικό τάφο, στην Αγία Βαρβάρα έχει Μακεδονικό τάφο, πηδούσε ο αρχαιολόγος λαξευτώ, εδώ είναι η περιοχή όλη, εδώ είναι ο πόρος που περνούσε προς τη Βεργίνα, εδώ είναι σίγουρα, τελικά μήπως είναι κρίμα και άδικο να θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να μην είμαστε όλοι ενωμένοι, αγαπημένοι; Μήπως είναι κρίμα και άδικο για την περιοχή, γιατί Μακεδονία δεν είναι μόνο η Βεργίνα, δεν είναι μόνο η Βέροια; Όπως είπαμε και πριν, εδώ υπάρχει το όνομα της Βέροιας ακόμα και στο Χαλέπι στη Συρία, υπάρχουνε κάποια πράγματα. Η Ακρόπολη όπως ειπώθηκε, δεν έδωσε το όνομα της στο δήμο Αθηναίων ούτε όμως η Ακρόπολη χωρίζεται σε δήμο Ζωγράφου ή δήμο Αιγάλεω, τέλος πάντων υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που δεν θα ήθελα να αναφέρω ως προς το όνομα, θα ήθελα όμως να πω ότι από εδώ και πέρα η Βέροια αυτή τη στιγμή χωροταξικά είναι ένας μεγάλος δήμος και θα αναλάβει τις ευθύνες του, το αποδέχεται, προφανώς θέλει να επανέρθει το όνομα της Βέροιας, δεν απορρίπτει την λέξη Βεργίνα απλώς θέλει να ξαναέρθει το όνομα της Βέροιας, είναι πολύ πιο ιστορικό, πολύ πιο παλιό αλλά όπως αναλαμβάνει ο δήμος Βέροιας τις ευθύνες του, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και αυτοί που αύριο μπορεί να στήσουν ένα μικρό δήμο, ο οποίος δεν θα είναι βιώσιμος.

Γσιαμήτρου: Τα δυο θέματα, η αλλαγή δηλαδή της ονομασίας και ο Καλλικράτης, έχουν σχέση μεταξύ τους και πρέπει να αναφερθούμε και στα δυο. Εγώ με το απλό μυαλό μου πιστεύω ότι δεν έχει γίνει λάθος αλλά κάποιος σκέφτηκε

«αφού δεν μπορούμε να κάνουμε ανεξάρτητο δήμο Βεργίνας όπως μας το ζητάνε, από την άλλη θέλουμε να ικανοποιήσουμε κάποιους που μας ζητάνε να ενωθούνε ο δήμος Βεργίνας με τον δήμο Βεροίας και τον δήμο Μακεδονίδος, ας κάνουμε έναν ενιαίο δήμο και να τον ονομάσουμε Βεργίνας οπότε ικανοποιούμε και τις δυο πλευρές». Κε πρόεδρε αναρωτιέμαι, αν υπάρχει άλλος κεντρικός δήμος κάποιου νομού σ' όλη την επικράτεια που να δανείζεται το όνομα ενός μικρότερου δήμου του ίδιου νομού. Και βεβαίως ο δήμος Βεργίνας είναι ιστορικό όνομα και γι' αυτό υποστηρίζουμε ότι πρέπει να μείνει ξεχωριστός δήμος, αλλά πολύ περισσότερη ιστορική βαρύτητα, όπως μας είπαν και οι ιστορικοί μας, έχει η πόλη της Βέροιας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι δυνατόν οι 47.000 και πλέον κάτοικοι του δήμου Βέροιας να καταπιούν κάτι τέτοιο. Είναι εξωφρενικό και παράλογο. Πρέπει λοιπόν για κανέναν λόγο να μην αλλάξει η ονομασία του δήμου μας, πρέπει επίσης να μείνει ανεξάρτητος ο δήμος Βεργίνας και με τη συνένωση με τον δήμο Μακεδονίδος. Αν συνενωθούν με τη Βέροια, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ο δήμος Βέροιας, δηλαδή ένας τόσο διευρυμένος και μεγάλος δήμος, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Ήδη ο δήμος Βέροιας έχει φορτωθεί τον ορεινό όγκο του Σελίου, της Καστανιάς κ.τ.λ. Δεν μπορεί να επιβαρυνθεί και με έναν άλλο ορεινό όγκο όπως είναι τα Πιέρια. Οι αποστάσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες μεταξύ του κεντρικού δήμου και των δημοτικών διαμερισμάτων. Αλήθεια γιατί τέτοια η εμμονή της κα δημάρχου να συμπεριληφθεί ο δήμος Βεργίνας στο δήμο Βέροιας; Όπως και να είναι η Βεργίνα, μέσα στο δήμο Βεροίας ή έξω απ' αυτόν, δεν μπορεί να μας φέρει εμάς τουρίστες κ.τ.λ., διότι αν κάποιος τουρίστας θέλει να έρθει στο δήμο Βέροιας θα έρθει και αν δεν το επιθυμεί. Ο δρόμος μεταξύ της Εγνατίας οδού, μεταξύ δηλαδή δήμου Βεροίας και δήμου Βεργίνας, είναι πολύ κοντά για να φύγει. Μήπως λοιπόν, αναρωτιέμαι, η κα δήμαρχος θέλει το δήμο Μακεδονίδος μέσα στο δήμο Βεροίας για να καλύψει το λάθος που έκανε να στηρίζει την θέση 12, οπότε θα είχαμε το ΧΥΤΥ πάνω στο κεφάλι μας αλλά δεν θα εισπράτταμε, ενώ έτσι βάζοντας το δήμο Μακεδονίδος μέσα στη Βέροια, τουλάχιστον θα έχουμε και τα οφέλη;

Σακαλής: Καλύφθηκα.

Διαμαντής: Να καλωσορίσω τον Σεβασμιότατο, τους τρεις βουλευτές αλλά προπάντων τον κ. Χιονίδη και τον κ. Γαβρηλίδη, γιατί από την όλη συζήτηση θα φύγω απ' αυτή την αίθουσα σαν Βεροιώτης περισσότερο μορφωμένος για τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Δεν θα έπαιρνα το λόγο αλλά ήξερα ότι η συζήτηση θα πάει προς αυτή την πλευρά, θα εξελιχθεί μια φθηνή πολιτική και κατανοώ και ξέρω τι λέω κε πρόεδρε. Φθηνή πολιτική ως προς το πώς θα αντλήσουμε ψήφους από τη Βεργίνα. Μπορούν οι δήμοι όπως είναι η Βεργίνα να περπατήσουνε; Ήμουν μια κοινότητα που στον Καποδίστρια ήρθα νύφη με προίκα και όμως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στη διάρκεια που δεν μπορούσα να το λύσω, θα περνούσαν πολλά χρόνια και ο δήμος Βέροιας το έλυσε το πρόβλημα αυτό. Η θέση, αυτή η μικρή η δική μου, είναι για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σαν Ν. Ημαθίας, να πάμε κύριοι σε τρεις δήμους. Το να χαϊδεύουμε τν Βεργίνα, λέγοντας «εμείς σας αγαπάμε θέλουμε δήμο στη Βεργίνα» και μετά να μην περπατήσει η Βεργίνα, δεν μετράνε. Είμαι πρόεδρος στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Βαρβάρας. Όταν ο κ. Παυλόπουλος καταργούσε τις ψήφους των προέδρων απ' τα δημοτικά διαμερίσματα, ρωτήθηκε ο κ. Χαλκίδης; Πιστεύω ότι για να περπατήσει ο Ν. Ημαθίας, πρέπει να πάμε καθαρά σε τρεις δήμους και από κει και πέρα το όλο νομοσχέδιο να έρθει στο Δ.Σ. διότι ναι μεν για μένα ο Καποδίστριας απέτυχε, δεν θέλω να γίνει αυτό και με τον Καλλικράτη, διότι δίνουν πολλές αρμοδιότητες στους δήμους, είχα τοποθετηθεί και για τον Καποδίστρια, μας φέρανε τα δημοτικά στάδια, μας φέρανε την παιδεία, μας φέρνουνε την υγεία, μας φέρνουν πολλές αρμοδιότητες χωρίς να μας φέρνουν έσοδα, όταν

ξέρουμε ότι στην Ευρώπη οι τοπικές αυτοδιοικήσεις διαχειρίζονται περισσότερα κονδύλια απ' τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Δεν συζητάω για το όνομα και ίσως, υπάρχουν και οι ιστορικοί μας εδώ πέρα, να γίνει μια άλλη πρόταση, που όπως λέει και ο κ. Νέμετς, ας είναι, βλέπω και για άλλους δήμους έχει γίνει, θα είναι δήμος Βεροίας με έδρα την Βέροια και ιστορική έδρα την Βεργίνα; Να βρεθεί ένα σύνθετο όνομα που να μην αδικούμε και την Βεργίνα.

Δάσκαλος: Μετά από όσα κατέθεσε οι έγκριτοι συμπολίτες μας κ.κ. Χιονίδης και ο Γαβρηλίδης, καθώς και απ' όσα μας διαβεβαίωσαν οι βουλευτές, κακώς πλατειάζουμε, κακώς μπήκαμε σ' αυτή την διαδικασία, κακώς απλώσαμε την κουβέντα μας. Σήμερα το θέμα της συζήτησης είναι αποκλειστικά και μόνο για το όνομα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον Καλλικράτη ή τον Ξενοκράτη ή τον οποιοδήποτε, να μπούμε στην διαδικασία, αν αυτό απαιτείται, σε άλλη συνεδρίαση, με αυτό, ως ένα και κυρίαρχο θέμα. Το θέμα μας σήμερα είναι το όνομα της Βεροίας, έτσι λοιπόν και μετά απ' όσα μας είπαν και μας διαβεβαίωσαν οι βουλευτές εδώ, πιστεύω κακώς απλωθήκαμε, μιλάμε για τα αυτονόητα πλέον, μιλάμε για το όνομα της Βεροίας και σίγουρα, αν μπούμε στην διαδικασία να ψηφίσουμε, θα έχουμε ομόφωνη απόφαση. Πιστεύω ότι κακώς τοποθετούμαστε όλοι, καλύτερα να πάμε σε διαδικασία ψηφοφορίας.

Μιχαηλίδης: Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Δάσκαλο, λέγοντας ότι το θέμα έχει πλατειάσει πάρα πολύ και μάλιστα αν όλοι μας περιοριζόμασταν στον χρόνο που έπρεπε να μιλήσουμε και να αναφερθούμε στο θέμα όπως αυτό εισάγεται στην πρόσκληση, θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει την συνεδρίαση από πάρα πολύ ώρα. Βέβαια δεν είναι οι παρούσες συνθήκες οι κατάλληλες για να βρούμε βήμα αντιπολιτευτικό στην κυβέρνηση ή στον υπουργό για το σχέδιο Καλλικράτη, αλλά βλέπω κε πρόεδρε ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων κινούνται εκτός θέματος, μιας και το θέμα είναι συγκεκριμένο, απλά αναλωνόμαστε στην κριτική, στα ευρύτερα πλαίσια του σχεδίου Καλλικράτης και όχι στην ουσία, που είναι το όνομα. Σε ό,τι αφορά το όνομα, νομίζω ότι οι λέξεις είναι περιορισμένες και δεν μπορούμε και να θέλουμε να πλατειάσουμε, νομίζω ότι οι ιστορικοί μας, οι οποίοι είχανε μια σαφέστατη τοποθέτηση και νομίζω ακόμα και αυτός ο οποίος δεν γνώριζε έχει μάθει, αν και δεν πιστεύω ότι κανείς μέσα στην αίθουσα δεν γνώριζε την αναγκαιότητα εάν θέλετε, το όνομα του δήμου μας να παραμείνει όπως έχει σήμερα, ως δήμος Βεροίας, έτσι λοιπόν είναι περιττό να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη αναφορά και νομίζω δεν είναι πρόπον να μπούμε στην λογική και στη διαδικασία της αλλαγής του ονόματος του ιστορικού μας δήμου. Θέλω να πω όμως επίσης, γιατί στην αίθουσα ακούστηκαν πάρα πολλά, ότι είναι άκομψο κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνάδελφοι να μιλούν και να βάλλουν κατά της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης η οποία φρόντισε να υλοποιήσει στο έπακρο αυτό το οποίο προεκλογικά δεσμεύτηκε και μάλιστα άμεσα και δεν είναι τίποτα άλλο από τη δεύτερη μορφή της διοικητικής αλλαγής, το σχέδιο Καλλικράτης, το οποίο ήρθε, είναι στη διαδικασία διαβούλευσης και σύντομα θα είναι και νόμος του κράτους. Θέλω σ' αυτό το σημείο να πω, ότι εάν πρέπει να καταλογίσουμε σκοπιμότητα στο πρόσωπο του υπουργού, θα συμφωνήσω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά η σκοπιμότητα ποια είναι; Η σκοπιμότητα είναι μια: να υλοποιηθεί στο έπακρο η προεκλογική δέσμευση. Μόνο αυτή είναι η σκοπιμότητα. Εξάλλου θυμίζω ότι ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της το χρόνο αλλά και τη βούληση, όπως έλεγε, να προχωρήσει σε μια διαδικασία Καποδίστρια 2, ουσιαστικά να υλοποιήσει τη δέσμευσή της, μέχρι και πριν 6 μήνες που έληξε η θητεία της δεν τόλμησε ούτε καν να φέρει το θέμα για διαβούλευση με τις αυτοδιοικήσεις ή με τους επαΐοντες. Έτσι λοιπόν πραγματικά έχει δίκαιο ο κ Σκουμπόπουλος, η λέξη διαβούλευση είναι μια έννοια άγνωστη σ' αυτούς

τους ανθρώπους που ποτέ μα ποτέ δεν τόλμησαν να φέρουν κορυφαία ζητήματα προς συζήτηση με τους πολίτες, με τους θεσμικούς εκπροσώπους και όλους αυτούς. Πρέπει να πούμε επίσης και κάτι ακόμα, ότι είναι πολύ εύκολο να κριτικάρουμε και να λέμε ότι δεν ήρθε το θέμα στο Δ.Σ ή ότι η δήμαρχος απόφυγε να το φέρει για συζήτηση, και μιλάω για το θεσμικό πλαίσιο του σχεδίου νόμου, το οποίο η δήμαρχος είπε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει να το κουβεντιάσουμε και θα ήτανε χρήσιμο κα δήμαρχε να το κουβεντιάσουμε πριν την ψήφιση του νόμου, όμως είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε αγαπητοί συνάδελφοι και όσοι υπηρέτησαν στην προηγούμενη θητεία, θυμίζω τότε που είχε γίνει η αλλαγή του κώδικα δήμων και κοινοτήτων, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων των δήμων, το οποίο είχε εφαρμογή το 2007 ουσιαστικά, 1-1-2007, να θυμηθούμε εάν έγινε κάποια διαβούλευση τότε, από την τότε κυβέρνηση, με τους τότε βουλευτές, με τους εν ενεργεία τότε δημάρχους, όπου και αν ανήκανε αυτοί, σ' όποιο πολιτικό μετερίζι και αν ανήκανε, αν έγινε κάποια διαβούλευση, εάν έγινε επίσης κάποια συνεδρίαση στο Δ.Σ. μας προκειμένου να κατατεθούν οι απόψεις για το πολύτιμο αυτό εργαλείο που είναι στα χέρια των δήμων και είναι ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και να ρωτήσω ρητορικά: ποια η θέση του τότε δημάρχου όταν συμμετείχε στα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ για να εκφράσει τις απόψεις του πάνω στον υπό τροποποίηση κώδικα; Ποιες απόψεις μετέφερε; Τις απόψεις του Δ.Σ., που δεν συνεδρίασε ποτέ, ή προσωπικές απόψεις; Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτημα του ονόματος είναι περιττή. Ομοφωνούμε, συμφωνούμε όλοι για το όνομα του δήμου της Βέροιας. Είτε είχαμε την αναφορά από τους ιστορικούς, η οποία είναι πολύτιμη αλλά ακόμη ακόμα και από τις προσωπικές μαρτυρίες που έχουμε ή τις ιστορικές διαδρομές που έχουμε μελετήσει, νομίζω ότι είναι πραγματικά απόπειρα σ' αυτή την αίθουσα να ακουστεί κάτι άλλο εκτός από τον ενιαίο δήμο Βέροιας.

Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.

Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε δεν είχα πρόθεση να δευτερομιλήσω αλλά ύστερα απ' αυτά που ακούστηκαν και από την κα δήμαρχο, και από τον κ. Παπαστεργίου αλλά και πρόσφατα από τον κ. Μιχαηλίδη, είμαι αναγκασμένος να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα: 1) το προπροσχέδιο του Καλλικράτη, οι βασικές αρχές, συζητήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου μετά το συνέδριο που ήταν στις 12 Ιανουαρίου στην Αθήνα, τότε όμως δεν υπήρχε τίποτα, μόνο βασικές αρχές και εδώ δεν συζητήθηκε και ούτε πάρθηκε απόφαση απ' το σώμα γιατί η κα δήμαρχος όταν δεν μπορεί να σχηματίσει την ανάλογη πλειοψηφία, λέει καταγράφονται οι απόψεις. Είπαμε τότε μόνο για το χωροταξικό, χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Εσείς είπατε για 3 δήμους, εμείς για 5 κ.λ.π. Για κανένα άλλο θέμα του προπροσχεδίου συζητήσαμε, εξάλλου μην ισχυρίζεστε πράγματα που σας εκθέτουν. Το προσχέδιο του Καλλικράτη ο υπουργός το παρουσίασε σε υπουργικό συμβούλιο τον Απρίλιο, για όλα τα θέματα πλην του χωροταξικού. Το χωροταξικό το φέρνει τώρα, τρεις μέρες το παρουσίασε, άρα δεν έπρεπε να συνεδριάσουμε εμείς εδώ, να πούμε τις απόψεις μας για όλα τα θέματα που αφορούν τα θεσμικά, τα οικονομικά κ.τ.λ και μετά να πούμε και την άποψη μας για το χωροταξικό; Έστω και αν είχαμε συζητήσει χωρίς να λάβουμε απόφαση; Δεν το κάνατε αυτό και δεν το κάνατε γιατί δεν έχετε θέση και θέση δεν έχετε, όπως είναι γνωστό σε όλους τους Βεροιώτες, για κανένα μεγάλο θέμα του δήμου. 2) Κε Μιχαηλίδη, ο δήμαρχος της τετραετίας 2003-2006, που ήταν και στην επιτροπή θεσμών της ΚΕΔΚΕ, συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες σύνταξης του κώδικα, με πρόεδρο τον Κουκουλόπουλο. Τον κώδικα αυτούσιο τον αποδέχτηκε ο κ. Παυλόπουλος μετά και συμμετείχε και είχε προτάσεις και συζητήθηκε και εδώ στο Δ.Σ. αλλά και στην ΤΕΔΚ. Εκείνος ο κώδικας που είχε καταρτίσει η ΚΕΔΚΕ και ήταν έτοιμη η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να νομοθετήσει αλλά έγιναν εκλογές και

βγήκε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αυτούσιο τον κώδικα που είχαμε επεξεργαστεί στην ΚΕΔΚΕ τον πέρασε ο κ. Παυλόπουλος και τον έκανε νόμο του κράτους το 2005. Όμως κε πρόεδρε μια που ο κ. Μιχαηλίδης ενδιαφέρεται για την ευταξία στη συνεδρίαση, θα έπρεπε να του θυμίζετε ότι στην πρωτομιλία δεν αναφερόμαστε στους πρωτομιλήσαντες. Αυτό το κάνουμε στην δευτερομιλία. Για τα θεσμικά δεν μιλήσαμε, για το χωροταξικό δεν μιλήσαμε, η κα δήμαρχος θα πάει στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ και θα εκφράσει τις απόψεις της. Ο κ. Μιχαηλίδης λέει «μπορεί να το φέρουμε το θέμα» αλλά θα το φέρουν αφού ψηφιστεί ο νόμος. Το ίδιο μήπως δεν κάνανε και για τα απορρίμματα; 3,5 χρόνια δεν είχαν θέση για τα απορρίμματα και φέρανε θέμα να συζητήσουμε στο Δ.Σ. αφού είχε υπογραφεί η σύμβαση για τη Μονάδα. Δεν επανέρχομαι στο όνομα γιατί ήδη μόνοι σας, οι βουλευτές, το έχουν λήξει και κανονικά θα έπρεπε να σηκωθούμε να φύγουμε αλλά εδώ είμαστε για να συζητήσουμε όλα τα θέματα, ανεξάρτητα αν γράφει η πρόσκληση για το όνομα. Εξάλλου η κα δήμαρχος με προκάλεσε λέγοντας «αν θέλετε να συζητήσουμε, το συζητάμε». Ακούστε λοιπόν: ο κος Παυλόπουλος πήρε πίσω τη διοικητική μεταρρύθμιση γιατί και το συνέδριο της Κυλλήνης και των Αθηνών, ζητούσε από την τότε κυβέρνηση 5 δις. για να εφαρμοστεί η διοικητική μεταρρύθμιση εκείνη, η ΚΕΔΚΕ έχει την ίδια θέση και ζήτησε να το πάρουν πίσω. Σήμερα μάλιστα άκουσα «δώστε μας 15 μέρες ακόμα για διαβούλευση» και καλά κάνει ο υπουργός και κάνει διαβούλευση και δεν κάνουμε αντιπολίτευση στον κ. Ραγκούση. Καθόλου αντιπολίτευση δεν του κάνουμε. Κριτική του κάνουμε. Κριτική γι' αυτά που έλεγε, γι' αυτά που έκανε, γι' αυτά που παρουσιάζει. Άλλα είπε αρχές Ιανουαρίου. Είπε ότι θα έφερνε μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου όλο το νομοσχέδιο να μας το παραδώσει για διαβούλευση και μέχρι τις 15 Μαρτίου θα έδινε και το χωροταξικό και φτάσαμε σήμερα εδώ. Διαφωνούμε λοιπόν με βασικότατα θέματα, όπως είναι οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται και δεν είναι ξεκαθαρισμένες, διαφωνούμε γιατί το σύνταγμα της χώρας μας μιλάει για δυο βαθμούς αυτοδιοίκησης και αυτό υλοποιεί η κυβέρνηση, αλλά μιλάει και για άλλο πράγμα το σύνταγμα και λέει για τη διοικητική και την οικονομική αυτοτέλεια. Το κράτος οφείλει να δίνει τους αντίστοιχους πόρους για τις αρμοδιότητες και τέτοιοι δεν διασφαλίζονται από το σημερινό νομοσχέδιο. Ούτε καν μιλάει γι' αυτούς. Ο ένας υπουργός βγαίνει και λέει «κάνουμε τον Καλλικράτη για να εξοικονομήσουμε χρήματα» και ο άλλος λέει «κάνουμε τον Καλλικράτη για να δώσουμε χρήματα». Πώς θα δώσουν χρήματα; Τελικά θα εξοικονομήσουν ή θα δώσουν χρήματα με τον Καλλικράτη; Χρόνια αγωνιζόταν οι αιρετοί, όσοι είναι παλιοί στην αίθουσα θυμούνται, για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και απαιτούσαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, κυρίως της μεταπολίτευσης και έρχεται σήμερα ο Υπουργός κ. Ραγκούσης, που πάλι λέω ότι δεν του κάνω αντιπολίτευση-άλλοι είναι αρμόδιοι γι' αυτόν τον σκοπό- εμείς κάνουμε κριτική εδώ γιατί αφορά θέμα της αυτοδιοίκησης. Αλήθεια πώς κύριοι συνάδελφοι δέχεστε a priori να πει ο υπουργός ότι καταργούνται από 6.000 νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις και γίνονται 2.000; Εμείς εδώ θα αποφασίσουμε. Δέχεστε; Είναι παρέμβαση αυτή της κρατικής εξουσίας στους ΟΤΑ, ναι ή όχι; Πού είναι η διοικητική αυτοτέλεια; Καταργείται ναι ή όχι η διοικητική αυτοτέλεια; Πώς θα έρθουν και θα μας πουν, ένα νομικό πρόσωπο για τα πολιτιστικά, ένα για την υγεία και μια ανώνυμη εταιρεία; Πού είσαι αείμνηστε Γιώργο Γεννηματά, αυτά στα οποία εσύ έδωσες φτερά για να πετάξει η αυτοδιοίκηση τη δεκαετία του '80 και του '90, έρχεται ένας ομοϊδεάτης υπουργός σήμερα και την φαλκιδεύει. Αυτή είναι η αλήθεια, είτε θέλετε να τα ακούσετε ή δεν θέλετε να τα παραδεχθείτε. Δεν συμφωνούμε λοιπόν και με τη διαβούλευση, με τον τρόπο που γίνεται, τουλάχιστον στο επίπεδο του δικού μας του δήμου αλλά και στο επίπεδο της ΤΕΔΚ, που μπορούμε να μιλούμε. Γιατί και ο δήμος της Βέροιας και η

ΤΕΔΚ πηγαίνουν χωρίς αποφάσεις των οργάνων τους στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ. Πάνε μόνο για το χωροταξικό, λες και μόνο αυτό μας ενδιέφερε ως αυτοδιοίκηση. Πόσοι δήμοι θα γίνουν στην Ημαθία, αν είναι τρεις και το κάναμε πανάκια και τώρα μαλώνουμε κιόλας για το όνομα. Ευτυχώς πρόλαβαν οι βουλευτές και μας είπαν ότι λύθηκε το θέμα και καταργεί και την τετραετή θητεία και την κάνει πενταετή και μας δίνει ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές και εγώ λέω να γίνουν και με τις βουλευτικές εκλογές. Γιατί η κυβέρνηση βάζει να γίνουν δημοτικές εκλογές μαζί με ευρωεκλογές; Γιατί εκεί η ευρωπαϊκή ένωση έχει τη μαγκούρα και λέει κάθε 5 χρόνια, ενώ οι δικοί μας εδώ οι κυβερνήσεις όλες, όποτε θέλουν τις κάνουνε και όποτε τους βολεύει και εγώ λέω οι βουλευτικές εκλογές να γίνονται κάθε 6 χρόνια. Δεν πήρε χαμπάρι φαίνεται ο κ. Ραγκούσης ότι και οι τοπικές κοινωνίες αλλά και η Ελλάδα όλη, αυτούς που βγάζει θέλει γρήγορα να τους διώχνει, γιατί έχουν σκληρύνει πάρα πολύ οι καιροί. Εδώ λέμε τετραετία και δεν αντέχουμε και αυτός θα μας το κάνει πενταετία και ταυτόχρονα με ευρωεκλογές, εκτός εάν θέλει να μαζεύει κόσμο, γιατί θα τρέχουν οι αυτοδιοικητικοί στις δημοτικές εκλογές, είδατε τι έγινε στις ευρωεκλογές, ούτε 50% και όπως πάνε ούτε το 20% θα πηγαίνει να ψηφίσει, εκτός αν τέτοια πράγματα έχει στο μυαλό του ο κ. Ραγκούσης. Τι να πω για την καταστατική θέση των αιρετών, τι να πω, για την παρακράτηση των πόρων που εδώ μας παρακράτησαν για το πρώτο τρίμηνο 30%, 22% εγώ ήξερα, 25% είτε η δήμαρχος και τώρα μας έστειλε και έγγραφο, ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Ραγκούσης, ότι θα μας παρακρατεί το 10%. Γιατί; Πώς θα βγούμε; Τι να πω για τις απολύσεις των υπαλλήλων που θα αναγκαστούμε μετά από λίγο όταν ψηφιστεί; Γιατί θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό; Μια είναι η λύση συνάδελφοι, ναι, να προχωρήσουμε με διαβούλευση, με διάλογο και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο και αυτός ο νόμος, γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε και εσείς, όλοι μας, όλοι καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας, ότι πρέπει να γίνει ο Καλλικράτης, αλλά να εφαρμοστεί ομαλά και λειτουργικά για την εξυπηρέτηση των πολιτών από την άλλη τετραετία, αλλιώς την 1-1-2011 το Ελληνικό κράτος και η αυτοδιοίκηση θα βρίσκεται σε πλήρη διάλυση και να το θυμάστε.

Ακριβόπουλος: Για να συμπληρώσω αυτά που είπα προηγούμενα και να αναδείξω ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είχε να κάνει με μικροσυμφέροντα, θα σας πω κε πρόεδρε, ένα και μόνο γεγονός που το αναδεικνύει: εάν πούμε ότι ο υπουργός υιοθέτησε την απόφαση των τοπικών κοινωνιών Ειρηνούπολης-Ανθεμίων, είναι ανακόλουθος και πάλι, διότι εκεί είχαμε ένα μειοψηφικό δημοψήφισμα, δηλαδή απ' τους 12.000 δημότες δεν ψήφισε ούτε το 30%. Αυτοί εξέφρασαν την βούληση για τον ανεξάρτητο δήμο. Το δημοψήφισμα θα είχε νόημα να πείσει τον υπουργό εάν περνούσε το 50% του εκλογικού σώματος των δυο δήμων και όμως υστερούσε αυτού, άρα δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα του πεδινού δήμου κάτω απ' τη Νάουσα προϊόν της βούλησης των κατοίκων και υιοθέτηση αυτού απ' τον υπουργό, αλλά μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων που είναι ευρείες στην πόλη, όπως ακούστηκε και είναι πλέον αληθινές. Γιατί εάν πάλι πήγαινε σε 5 δήμους με τη Βεργίνα, όπως έχει αναλυθεί, πάλι θα λέγαμε ότι έχει μια φιλοσοφία. Εδώ φαίνεται ότι εκεί εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες και στην άλλη περίπτωση δεν εξυπηρετεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως κε Μιχαηλίδη, μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ο κ. Πεταλωτής. Μου δώσατε την εικόνα ότι τον έχετε αντικαταστήσει. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κριτική σ' αυτόν τον υπουργό ο οποίος φέρνει ένα νομοσχέδιο, όπως το φέρνει, και στην Ημαθία δημιουργεί τόσα προβλήματα; Αλίμονο, αν αυτός ο υπουργός από την πρώτη στιγμή τηρούσε αυτά τα οποία έλεγε, τότε θα του δίναμε και μπράβο. Μας έλεγε ότι στις 25 Φεβρουαρίου τελειώνουν χωροταξικό και σχέδιο και φτάσαμε στις 30 Απριλίου. Κα δήμαρχε, καμιά φορά η

δικαιολογία είναι χειρότερη της πράξης. Μας είπατε για τις 20 Ιανουαρίου. Τι συζητήσαμε εδώ στις 20 Ιανουαρίου; Είχαμε κανένα σχέδιο; Είχαμε κάτι συγκεκριμένο και συζητήσαμε; Καλύτερα να μην μου απαντήσετε. Όταν το σχέδιο αυτό ήρθε στις 25 Απριλίου, πού ήσασταν 20-25 μέρες να το φέρετε και να τοποθετηθούμε πάνω σ' όλα αυτά; Και παρεμπιπτόντως τοποθετείται σήμερα ο κ. Σκουμπόπουλος και κάποιοι άλλοι. Το κάνουν γιατί ήρθε το όνομα. Αν δεν υπήρχε το όνομα, σας ρωτώ και πάλι, αφού το θέμα αυτό είναι, θα βάζατε εσείς θέμα για τον Καλλικράτη; Άκουσα και απ' τον κ. Μιχαηλίδη να λέει «θα συζητήσουμε αν θέλετε για τον Καλλικράτη μετά». Πότε μετά; Στις 3 Μαΐου είναι η ΚΕΔΚΕ, στις 4 η ΕΝΑΕ, 14 θα το ψηφίσουν και εμείς θα συζητήσουμε, τι θα πούμε μετά; Αυτό θα είχε νόημα αν ερχόταν σε σωστούς χρόνους στη διαβούλευση για να τα πούμε, πλην όμως υπήρχε σκοπιμότητα να φτάσει έτσι στη Βουλή, να μην προλάβει να αντιδράσει κανένας για να περάσει και η σκοπιμότητα είναι γνωστή, αφενός μεν να εξυπηρετήσει κάποια μικροπολιτικά και μικροκομματικά συμφέροντα αφετέρου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας που υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση των δαπανών κατά 2.000.000.000,00 Ευρώ, δεν ξέρω πόσα ακριβώς έχουν δηλωθεί, και αυτός είναι ο λόγος ο βασικός που το θέμα έχει προχωρήσει, όπως έχει προχωρήσει. Από εκεί και πέρα κε πρόεδρε, νομίζω ότι σήμερα κανένας δεν ήταν εκτός θέματος γιατί το θέμα είναι μεγάλο και μας αγγίζει. Παραμονή Πρωτομαγιάς δεν θα ερχόμασταν άμα ήταν να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει προεισαγωγικά και κακώς ο κ. Μιχαηλίδης μας επέπληξε και σε πρωτομιλία, ότι είμαστε εκτός θέματος. Ξέρουμε καλά τι λέμε κε Μιχαηλίδη και ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στο θέμα. Εσείς βέβαια είστε ανακόλουθος με αυτό που λέτε, διότι εμάς κατηγορήσατε ότι είμαστε εκτός θέματος αλλά αν υιοθετήσουμε την άποψη σας, μάλλον εσείς ήσασταν.

Κάκαρης: Εγώ κε πρόεδρε θα επιμείνω σ' αυτό που είναι άλλωστε η κεντρική ιδέα του Καλλικράτη, στους ισχυρούς δήμους. Πρόταση λοιπόν για τον δήμο το δικό μας, που αυτό μας αφορά αυτή τη στιγμή, ως δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, είναι ένας ισχυρός δήμος που θα έχει κάποιες διευρυμένες αρμοδιότητες προς όφελος των πολιτών. Δεν πρέπει με τίποτα αυτή η δυνατότητα που μας δίνεται αυτή τη στιγμή να χαθεί σε γρανάζια μικροπολιτικής τοπικών αρχόντων. Επειδή ακούστηκε στην αίθουσα αυτή και από τον συνάδελφο τον Στέργιο και νομίζω και από βουλευτές, για παρασκήνιο, για ψήφους, για διάφορα τέτοια, ο πρωθυπουργός είπε πως με τη μεταρρύθμιση αυτή θα πονέσει το κεντρικό κράτος. Χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Το θέμα είναι, αν κατάλαβα καλά, ότι πονάει μάλλον και πάρα πολλούς άλλους που ίσως βλέπουν με την κατάργηση κάποιων δήμων να τελειώνει και η πολιτική τους σταδιοδρομία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παιχνίδια από δημάρχους που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ίσως και από βουλευτές, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο υπονοήθηκε και εγώ δεν θέλω να μένουν έτσι έωλα κάποια πράγματα. Σίγουρα, επειδή έγινε αναφορά και στον Καποδίστρια και στο οικονομικό, ο Καποδίστριας προφανώς δεν μπόρεσε να λύσει, δεν υπήρξε αν θέλετε μια σωστή ανακατανομή του πλούτου με τον Καποδίστρια. Θέλω να πιστεύω, γιατί δεν έχουμε άλλα περιθώρια, πως με τον Καλλικράτη, με το σωστό σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, ίσως δοθεί αυτή η ευκαιρία για την ανάπτυξη του τόπου, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω κε πρόεδρε, ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι όλοι σ' αυτό το εγχείρημα, να στηρίξουμε όλη αυτή τη προσπάθεια βγάζοντας από το τραπέζι πάσης φύσεως παιχνίδια, καταθέτοντας ξεκάθαρες απόψεις και φυσικά με γνώμονα πάντα το καλό του τόπου. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να προέχει είναι η εφαρμογή κριτηρίων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών αυτοδιοικητικών μονάδων, ικανών να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες. Θα πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ, πιστεύω

πως σ' αυτό τον τομέα, στον Καλλικράτη, δεν θα ακολουθήσει η πολιτεία, η κυβέρνηση συνταγή Δ.Ν.Τ και δεν αναφέρομαι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέρομαι σε Δεήσεις Νοσηρών Τοπαρχών και προφανώς η νοσηρότητα αναφέρεται σε προτάσεις σχετικές, που έρχονται απέναντι απ' τη φιλοσοφία του Καλλικράτη.

Παπαστεργίου: Η ιδέα για τη διοικητική μεταρρύθμιση δεν είναι καινούργια, έχει αρχίσει και ήταν βασικό αίτημα της αυτοδιοίκησης όταν τη χώρα διοικούσε η προηγούμενη κυβέρνηση και ξεκίνησε βασικά από την αυτοδιοίκηση με το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη. Εκεί ήταν οι βασικές αρχές, εκεί δημιουργήθηκε η κεντρική ιδέα, εκεί δημιουργήθηκαν τα πάντα και αποτέλεσαν τη βάση για το σημερινό Καλλικράτη. Θέλω να πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση όλες τις προτάσεις που έκανε η αυτοδιοίκηση, τις κοίταζε από δω, τις κοίταζε από εκεί αλλά ποτέ μα ποτέ δεν υλοποιούσε. Όλο έλεγε θα το κάνει, θα το κάνει και θα το κάνει και έμεινε στο «θα» και έφυγε. Ήρθε μια κυβέρνηση τώρα και σε 6 μήνες μέσα, με βάση τη μαγιά των αποφάσεων των συνεδρίων της Κυλλήνης και παρουσιάζει, σε 6 μήνες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για τον Καλλικράτη με όλα τα στοιχεία. Παρουσιάζει και μου κάνει εντύπωση πώς ο κ. Σκουμπόπουλος δεν είδε την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων και τους οικονομικούς πόρους που πηγάζουν μέσα από σταθερές πηγές χρηματοδότησης, μέσα από τις Εφορίες, μέσα από τις εισφορές και τον πλούτο που έχουν οι κοινωνίες και μου κάνει πάλι επίσης εντύπωση, πώς η ΤΕΔΚ, που ανήκει παραταξιακά στην παράταξη του κ. Σκουμπόπουλου, αυτοί έχουν την πλειοψηφία και όμως έκανε κάποιες προσπάθειες και οι προσπάθειες αυτές ήταν ακριβώς για να υλοποιηθεί αυτός ο διάλογος και ο διάλογος γίνεται όχι με τα άτομα, γίνεται με τους θεσμούς που λειτουργούν στην κοινωνία μας και όλοι οι θεσμοί μίλησαν και όλοι οι θεσμοί είπαν την άποψη τους και όλοι οι θεσμοί εισακούστηκαν και προβληματίσαν το υπουργείο και κατέληξε σ' αυτό το σχέδιο και ακόμη, ξαναλέω πάλι, ολοκληρωμένο πια, είναι σε διαβούλευση, όλοι οι θεσμοί πάλι μπορούν να μιλήσουν, όλοι να καταθέσουν τις προτάσεις για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό. Αυτό θέλουμε, αυτό επιθυμούμε και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πού είδε τις απολύσεις ο κ. Σκουμπόπουλος. Αλλά τι κάνει; Είναι η προσφιλής του τακτική, πάντα σπέρνει την αμφιβολία Όχι κε Σκουμπόπουλε, δεν θα υπάρξουν απολύσεις στους δήμους.

Διαμαντής: Κε πρόεδρε, με κάλυψε πλήρως ο κ. Παπαστεργίου.

Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, είμαι απ' αυτούς που προσέχω πάρα πολύ καλά τι λέω και ξέρω πολύ καλά τη διαδικασία. Όταν έκανα αναφορά στην πρωτομιλία μου, δεν ανέφερα κανένα δημοτικό σύμβουλο. Ο κ. Σκουμπόπουλος μιλούσε με τον κ. Ακριβόπουλο και κατάλαβε καλά τι είχα πει. Έτσι λοιπόν η αναφορά ήταν καθαρά πολιτική χωρίς να υπάρχει καμία μομφή σε πρόσωπο, τώρα όμως που ήρθε η ώρα θα τα πούμε με τα ονόματά τους. Ο κ. Σκουμπόπουλος λοιπόν, ενώ θα έπρεπε τόσα χρόνια όσο ήταν δήμαρχος, να υπερασπιστεί ή αν θέλετε να φέρει θέμα στο Δ.Σ. που δεν έχει έρθει ποτέ στο Δ.Σ και ψεύδεται, για τον Κώδικα. Ένα κορυφαίο εργαλείο για την αυτοδιοίκηση δεν ήρθε ποτέ, συμμετείχε σε όποια στρογγυλά τραπέζια συμμετείχε, αυτό που ανέφερε πριν και δεν το γνωρίζω, αλλά δεν μετέφερε ποτέ καμία απόφαση Δ.Σ. εκεί, σ' ό,τι αφορά τον Κώδικα. Σ' ό,τι αφορά βέβαια και πάλι θα το ξαναπώ γιατί πάλι δεν ακούσανε τι είπα, δεν είπα εγώ ότι κάνανε κριτική και καλά κάνανε κριτική, είπε ο κ. Ακριβόπουλος επί λέξει, ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα του υπουργού. Αυτό σημείωσα και είπα το εξής εγώ «κριτική να κάνουνε». Βέβαια κριτική ξεκίνησε να γίνεται απ' την απέναντι πτέρυγα εδώ και 6 μήνες γιατί τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι γινόταν σ' αυτόν τον τόπο ήταν άριστο και σωστό, ποτέ δεν ακούστηκε κριτική από τη σημερινή αντιπολίτευση και τότε διοίκηση στα όσα χρόνια

κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και ό,τι αλλαγές επέφερε σ' αυτή τη χώρα είτε ήταν αυτοδιοικητικές είτε ήταν κοινωνικές, σε όποιους τομείς του δημόσιου βίου. Καμία μα καμία αντιπολιτευτική διάθεση δεν είχαν τότε, σήμερα όμως λαλίστατοι όλοι, αναφέρουν μια σειρά από θέσεις, οι οποίες είναι θέσεις άρνησης και όχι θέσεις οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη διαβούλευση.

Πρόεδρος: Τριτομιλίες.

Σκουμπόπουλος: Πιστεύω κε Κάκαρη να μην θεωρείτε ότι κάνω και εγώ δεήσεις ως νοσηρός τοπάρχης, εκτός αν εννοείτε άλλους. Ούτε μικροπολιτικά παιχνίδια κάνουμε και ξεκάθαρες απόψεις έχουμε εμείς και εγώ έβαλα 5 θέματα κύριοι συνάδελφοι, 5 μόνο. Χιλιάδες έχω να πω. Εσείς ποια θέση έχετε για το εκλογικό σύστημα; Ποια είναι η θέση σας για τη θητεία; Ποια η θέση σας για τους πόρους, για τις αρμοδιότητες; Πέστε. Λέει η ΚΕΔΚΕ «εάν δεν πάρουμε τα λεφτά εμείς δεν συμμετέχουμε σε καμία διαβούλευση». Εμείς εδώ τι λέμε; Βρείτε μου μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Κε Μιχαηλίδη, αφήστε τι έλεγα εγώ το 2003, επί προεδρίας Κουκουλόπουλου συμμετείχα στην επιτροπή θεσμών, βρείτε μου έγγραφο της ΚΕΔΚΕ, γιατί εγώ θα σας βρω έγγραφο του Κακλαμάνη, που να ζητάει να πούμε τις θέσεις μας ως δημοτικό συμβούλιο και αν βρείτε έγγραφο του Κουκουλόπουλου κι εγώ δεν έφερα θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, τότε να με μεμφθείτε. Ο Κακλαμάνης όμως κάθε νομοσχέδιο το στέλνει στους Δήμους, και μπορεί να το προκαλεί και η κυβέρνηση και καλά κάνει, είπαμε τα εύσημα τα δώσαμε για τη διαβούλευση, στο κ. Ραγκούση, εσάς κριτικάρουμε, που δεν εκμεταλλευτήκατε αυτό που ο κ. Ραγκούσης μας έδωσε, το βήμα του διαλόγου. Δεν μας φέρατε θέμα κύριοι συνάδελφοι και αφήστε αν έφερα εγώ ή δεν έφερα και αν δεν έφερα γράφτηκε η ιστορία, τώρα δεν πρέπει να πούμε γιατί δεν φέρνετε εσείς; Εκτός αν θέλετε τη δική μου ιστορία και εσείς για να ακολουθήσετε, θα την ακολουθήσετε όμως όπως πάτε σύγουρα.

Ακριβόπουλος: Μια οφειλόμενη απάντηση στο κ. Διαμαντή. Η κατάργηση της ψήφου των προέδρων των τοπικών συμβουλίων έγινε με νόμο απ' τον κ. Παυλόπουλο, ύστερα από απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας της ΚΕΔΚΕ και η συντριπτική πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ, την προηγούμενη τετραετία, ήταν υπό την προεδρία του κ. Κουκουλόπουλου και η κα δήμαρχος κε Διαμάντη υπέρ αυτού ψήφισε τότε. Εκείνη η πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ κατάργησε τη ψήφο. Αυτή εισηγήθηκε. Όχι ο κ. Χαλκίδης και ο κ. Παυλόπουλος. Από τη στιγμή που ήρθε ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΚΕ, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο υπουργός, έτσι γίνεται. Κε Μιχαηλίδη, ξέρουμε και καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα, να μην αμφιβάλετε γι' αυτό. Όσον αφορά για την κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, πώς να κάνουμε εμείς κριτική κε Μιχαηλίδη, αφού δεν κάνατε εσείς; Εσείς που ήσασταν η αντιπολίτευση εκείνης της κυβέρνησης, μέχρι την τελευταία μέρα που άλλαξε η κυβέρνηση, μέσα εδώ στο Δ.Σ. και έξω από εδώ, ήσασταν απόλυτα ικανοποιημένοι και δεν είχατε κανένα λόγο για να κριτικάρετε. Αφού εσείς που ήσασταν αντιπολίτευση ήσασταν ικανοποιημένοι, εμείς δεν είχαμε να κάνουμε κριτική σε μια κυβέρνηση που ήμασταν πολιτικά ομοϊδεάτες, χωρίς να έχουμε ένα κίνητρο από εσάς; Δεν μας είπατε πουθενά ότι κάπου σας έριξε. Όλα λέγατε ότι πηγαίνανε καλά και εμείς συμπλέαμε μαζί σας. Να μην είμαστε και ανιστόρητοι. Τώρα όμως προκύπτουν θέματα, τώρα κόβονται χρήματα απ' την τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε αναγκασμένοι να πούμε τις απόψεις μας, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε την κριτική μας και αν εσείς θέλετε να κάνετε διαμαρτυρία ως πλειοψηφία, θα σας ακολουθήσουμε και εμείς.

Α. Τόλκας: Συγγνώμη που πρέπει να αποχωρίσω πριν τη λήξη, αν και τα περισσότερα ειπώθηκαν. Ακούστηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, ακούστηκαν

πάρα πολύ σημαντικοί προβληματισμοί που έχουν βάση, δεν μπορώ όμως να δεχθώ τα παρασκηνακά και τα μικροκομματικά και τουλάχιστον όσο με αφορά, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η θέση των τριών δήμων είναι απ' το 2007. Ακούστηκε όμως το σημαντικότερο, κάτι που δείχνει την κοινή συνισταμένη της κοινωνίας, που δείχνει ότι υπάρχει ωριμότητα προς ένα στόχο, ότι με αυτά που μέχρι σήμερα κάναμε, με αυτά που μέχρι σήμερα μας καθηλώσανε εδώ που μας καθηλώσανε, τελειώσανε. Είναι ανάγκη να πάμε παρακάτω και για να πας παρακάτω, και δοκιμές πρέπει να κάνεις και να δοκιμάζεις τις αντοχές σου αλλά πρέπει να κάνουμε και πάρα πολλές υπερβάσεις και πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι που έχουμε αναλάβει ρόλους.

Κάκαρης: Κε πρόεδρε, απλά επειδή ανέφερα εγώ κάτι, πάνω σ' αυτό που είπε ο κ. Τόλκας, πράγματι και προφανώς δεν εννοούσα τον κ. Τόλκα, είναι όντως ο μοναδικός που ήταν ξεκάθαρος για τους τρεις δήμους. Κλείνω μόνο καταθέτοντας μια απορία: πώς είναι δυνατόν απ' την πλευρά της αντιπολίτευσης να ακούγεται ότι δεν θέλουμε σ' αυτό το νέο δήμο να είναι η Βεργίνα; Πραγματικά δεν το λέω κακοπροαίρετα. Το λέω χωρίς κανένα ίχνος αντιπολιτευτικής διάθεσης. Μου κάνει εντύπωση πώς δεν το θέλει κάποιος, ο οποίος και το εξέφρασε, ο κ. Σκουμπόπουλος, που διετέλεσε δήμαρχος και που είμαι βέβαιος ότι ξέρει τι σημασία και τι δυναμική που δίνει στο δήμο; Πά λέει όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω, δεν θέλω το τόσο σημαντικό κομμάτι του τόπου; Πραγματικά το λέω πολύ καλοπροαίρετα.

Δήμαρχος: Πρώτα απ' όλα, κε Ακριβόπουλε πρέπει να πω για την αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία εσείς δεν γνωρίζετε γιατί δεν ήσασταν στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που πήρε την απόφαση στη Θεσσαλονίκη, ότι εγώ καθόμουν στη πρώτη σειρά, ψήφισα φανερά δια ανατάσεως της χειρός, διότι αφού ήσασταν εκεί προφανώς θα είδατε ότι η ψηφοφορία έγινε δια ανατάσεως της χειρός. Και ψήφισα, γιατί αναφερθήκατε και στον κ. Κουκουλόπουλο και τον αδικήσατε, ψήφισα ακριβώς αυτό που ψήφισε και ο κ. Κουκουλόπουλος, δηλαδή υπέρ των προέδρων. Είχε διαμορφωθεί όμως μια άλλη πλειοψηφία, αυτή είναι η αλήθεια και δεν ξέρω γιατί την παραποιήσατε και την κρύψατε. Το συμβούλιο συζήτησε για τις βασικές αρχές του Καλλικράτη, που έδειχναν ξεκάθαρα τις κατευθύνσεις και τη μείωση των επιχειρήσεων και όλα αυτά τα οποία ήρθαν μετά εξειδικευμένα. Επίσης απαντώ σ' αυτά που λέγατε, αν θέλετε να ακούσετε. Προχθές πήραμε το τελικό σχέδιο, το οποίο είναι 500 πυκνογραμμμένες σελίδες, με όλες τις λεπτομέρειες, διότι προηγουμένως είχαμε τις βασικές αρχές. Εγώ δεν πρόλαβα να το διαβάσω ομολογώ. Προχθές το πήραμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι επ' αυτού συζητήσαμε και προημερησίας μιλήσαμε και ενημερώσεις βγάλαμε και στην ΤΕΔΚ μιλήσαμε. Το τελευταίο προσχέδιο των 500 σελίδων δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε και δεν το συζητήσαμε. Εάν προλάβατε εσείς, είχατε περισσότερο χρόνο ίσως. Έτσι ή αλλιώς ο Καλλικράτης, θέλουμε ή δεν θέλουμε, δυστυχώς είναι ένα οικονομικό μέτρο λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης και λόγω του προγράμματος σταθερότητας. Κάποιοι δεν πρέπει, συγγνώμη που πρέπει να μπω σ' αυτή τη διαδικασία να το πω, αλλά κάποιοι δεν πρέπει να αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση της χώρας, αυτό που βιώνουμε σήμερα. Ας το περάσουμε όλοι μαζί, ας μην κοιτάμε πίσω, ας δούμε μπροστά και ας παλέψουμε να επιβιώσουμε και η αυτοδιοίκηση που ανεβαίνει Γολγοθά καθημερινά εδώ πέρα, είναι το πλέον ανθυγιεινό πράγμα που μπορεί να βιώσει κανείς, αλλά και γι' αυτό είναι μονόδρομος ο Καλλικράτης και γιατί είναι οικονομικό μέτρο αλλά και γιατί επιτέλους πρέπει να δοθούν απαντήσεις και στη γραφειοκρατία και σε μια βαθιά τομή στη δημόσια διοίκηση και σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Δυστυχώς για την οικονομική κατάσταση, ευτυχώς γιατί εισάγει νέα σημαντικά μέτρα. Επί των λεπτομερειών θα προσπαθήσουμε, παρά τον πιεσμένο χρόνο, να συζητήσουμε. Εδώ αποφασίσαμε πριν λίγες μέρες ποιοι θα πάμε στο

συνέδριο της ΚΕΔΚΕ. Οποιος ήθελε να εκφράσει την άποψή του, θα έπρεπε να δηλώσει συμμετοχή και να πάει να την εκφράσει. Ο χρόνος είναι τόσο περιορισμένος γιατί έχουμε την οικονομική μέγγενη πάνω απ' το κεφάλι μας. Κε πρόεδρε, έχω καταθέσει μια πρόταση και θα παρακαλούσα να ψηφίσετε επ' αυτής.

Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα για τη ριζική διαφωνία του με την πρόταση του ΥΠ.ΕΣ. για την αλλαγή της ονομασίας του νέου Δήμου;

Σύμβουλοι: Ναι.

Προεδρεύων: Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που κατατέθηκαν για το χωροταξικό των νέων Δήμων του Νομού και για επί μέρους ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον «Καλλικράτη», ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:

Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Ν. Μουσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Σ. Διαμαντής (πρόεδρος Τ.Σ. Αγ. Βαρβάρας), Η. Σοφιανίδης (πρόεδρος Τ.Σ. Γεωργιανών), Ι. Ταρασίδης (πρόεδρος Τ.Σ. Τριποτάμου).

Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με τη συνολική πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:

Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ι. Καπετανίδης (πρόεδρος Τ.Σ. Αμμου, Β. Ρήσσου (πρόεδρος Τ.Σ. Ράχης).

Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-2-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
- 2.- Την κατατεθείσα πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
- 3.- Τις προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων Χ. Σκουμπόπουλου, Α. Δελαβερίδη.
- 4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
- 5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει

Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα.

Β) Ομόφωνα: Διαφωνεί ριζικά με οποιαδήποτε σκέψη αλλαγής του ονόματος του νέου Δήμου και θεωρεί βέβαιο ότι θα συνεχίσει να ονομάζεται «Βέροια»-όπως εδώ και χιλιάδες χρόνια-τόσο για ιστορικούς όσο και για διοικητικούς λόγους.

Η εξέχουσα πολιτισμική και ιστορική σημασία της Βεργίνας όχι μόνο για το Νομό, αλλά και για τη χώρα ολόκληρη, αναγνωρίζεται και οφείλει να διαφυλαχτεί όχι απλά μέσω μιας διοικητικής ονομασίας, όσο κυρίως μέσω στοχευμένων δράσεων ανάπτυξης και ανάδειξης του πολιτισμικού της πλούτου.

Γ) Κατά Πλειοψηφία: Συμφωνεί με τη χωροταξική πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον Δήμο Βέροιας (δηλαδή τη συνένωσή του με τους Δήμους Αποστόλου Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας και Μακεδονίδος), προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πραγματικά Μητροπολιτικός Δήμος με ισχυρά χαρακτηριστικά, πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και σπουδαίες προοπτικές ανάπτυξης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **292/ 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Ι. Ακριβόπουλος
	Γ. Μιχαηλίδης	Μ. Σακαλής
	Π. Παυλίδης	Μ. Τσιαμήτρον-Καραχατζή
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ	Σ. Μηλιόπουλος	Ε. Γουναράς
	Ν. Μωυσιάδης	Ι. Καλαϊτζίδης
	Α. Δελαβερίδης	
	Α. Τσιάρας	
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Τσιαμήτρος	
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	
	Κ. Συμεωνίδης	
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Μ. Τρανίδης	
	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ.	Διαμαντής
Ι.	Καπετανίδης
Σ.	Κρομμύδας
Η.	Σοφινίδης
Β.	Ρήσσου
Ι.	Ταρασίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-5-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ